



KerkLevenin

Dremp & Oldenkeppel - Hummelo - Wichmond

Jaargang 6 nummer 4 - mei 2023



Kopij voor de **Juli**-editie graag
uiterlijk **23 Juni** bij de redactie(s)

KerkLeven in Colofon



Redacties: **Drempt & Oldenkeppel** Contactpersoon: Jan Bruil • bruil.jan@online.nl • 06-10360085 • Postadres: Kerkstraat 11, 6996 AE Drempt • **Hummelo** Contactpersoon: Barend Verkerk • b.verkerk1950@gmail.com • 0314-849896 • Bezorging: Heleen Hendriksen • 0314-382002 • Postadres (scriba): Van der Hardt Abersonlaan 2, 6998 AX Laag-Keppel • **Wichmond** Contactpersoon: Henk Ellenkamp • wkerkleven.pknwichmond@gmail.com • 0575-441523 • Postadres (kerk): Dorpsstraat 16, 7234 SN Wichmond • KerkLeven in verschijnt 11 keer per jaar • Oplage: **710** stuks.

KerkLeven in

Kerkdiensten

Juni-Juli

Datum	Uur	Voorganger	Plaats	Opmerking	
Drempt & Oldenkeppel voor actuele informatie zie onze Nieuwsbrief of kijk op onze website					
Zo.	30-4	10:00	ds. Karin Spelt	Drempt	
Zo.	7-5	10:00	ds. Deodaat van der Boon	Drempt	
Zo.	14-5	10:00	dhr. Arnold Vellekoop, ds. Jaap Lof en ds. Karin Spelt	Doesburg	Gezamenlijke dienst Martinikerk, kinderkerk, Doesburg
Zo.	21-5	10:00	ds. Bert Bomer	Drempt	
Zo.	28-5	10:00	ds. Karin Spelt en diaken Anton Bos	Hoog-Keppel	Oecumenische Pinkterdienst
Zo.	4-6	10:00	mw. Marjan van Zadelhoff	Drempt	
Zo.	11-6	10:00	ds. Machteld de Mik-van der Waal	Hoog-Keppel	
Hummelo					
Zo.	30-4	10:00	Kerkenraad	Dorpskerk	Zangdienst m.m.v. John Wils en Chris Hietkamp
Zo.	7-5	10:00	ds. Joop Jansen Schoonhoven	Dorpskerk	
Zo.	14-5	10:00	dhr. Arnold Vellekoop, ds Jaap Lof en ds. Karin Spelt	Doesburg	Gezamenlijke dienst Martinikerk
Zo.	21-5	10:00	dhr. Herman Haan	Dorpskerk	
Zo.	28-5	10:00	ds. Elise Wijnands	Dorpskerk	Pinksteren, terugtreden en bevestiging ambtsdragers
Zo.	4-6	10:00	Mw. Jansje Ruiterkamp	Dorpskerk	
Zo.	11-6	10:00	ds. Arien Treuren	Dorpskerk	
Wichmond					
Zo.	28-5	10:00	ds. T. Wiersum	Dorpskerk	Pinksteren
Zo.	4-6	10:00	ds. T. Wiersum	Dorpskerk	
Zo.	11-6	10:00	ds. D. Engelage (Vorden)	Dorpskerk	
Zo.	18-6	10:00	ds. T. Wiersum	Dorpskerk	
Zo.	25-6	10:00	ds. T. Wiersum	Dorpskerk	
Zo.	2-7	10:00	ds. T. Wiersum	Dorpskerk	
Zo.	9-7	10:00	Zangdienstcommissie	Dorpskerk	Zangdienst
Zo.	16-7	10:00	ds. T. Wiersum	Dorpskerk	
Zo.	23-7	10:00	ds. T. Wiersum	Dorpskerk	Heilig Avondmaal
Zo.	30-7	10:00	ds. T. Wiersum	Dorpskerk	"Losmaak Dienst"

Kerken: **Drempt**, Kerkstraat 1, 6996 AE; **Hoog-Keppel**, Burg. Van Panhuysbrink 11, 6997 AA; **Hummelo**, Dorpsstraat 22, 6999 AC; **Wichmond**, Dorpsstraat 16, 7234 SN. Na de diensten wordt samen koffie gedronken. (In Hummelo bij diensten met eigen predikant.)

*S*chouder aan schouder leven,
als een woning warmte geven
en met name zijn gekend:
droom die je maar niet ontwent.

*Weten van goede woorden
die ons tot die droom bekoorden
en ze proeven dag en nacht:
bron van nieuwe levenskracht.*

*Uit: Voor onderweg, 101 schriftliederen
Tekst: Henk Jongerius en Jan Raas*



KerkLeven in
Volgende nummers

Editie	Kopijdatum	Verschijnt
juli	23 juni	11 juli
augustus	4 augustus	22 augustus
september	1 september	19 september



TAART VAN MELK EN HONING

(ca. 10-12 porties)

Ingrediënten:

- 450 gr. brede of medium eiermie
- 75 g boter
- 120 ml honing
- 2 theelepels zout
- 2 theelepels /pakje vanillesuiker
- 120 ml room of melk
- 5 eieren

Bereidingswijze:

Verwarm de oven voor op 180 graden

Kook de eiermie in ruim water, giet af en laat goed uitlekken. Voeg boter, honing, zout en vanillesuiker toe. Roer goed. Voeg daarna room of melk toe en tot slot de losgeklopte eieren. Roer opnieuw goed door elkaar. Schep het mengsel in een ovenschaal. Bak ongeveer een uur, totdat de taart lichtbruin en stevig is.

Een eenvoudig alternatief is om als drank een glas warme melk met een lepel honing te serveren.

Bron:

Rena Rossner, Proef en geniet-overheerlijke recepten bij de Bijbel, Ark Media, 2014

TAART VAN MELK EN HONING



Jezus zendt zijn leerlingen uit om mensen te inspireren om hun handelen af te stemmen op een land waar 'hemel en aarde elkaar raken', een 'paradijs,' een land van 'melk en honing'. In de Bijbel (Deut. 26,9) wordt naar een paradijselijk land verwezen: 'Hij bracht ons hierheen (...) dit land, dat overvloedig van melk en honing'.

Melk is in de tijd en in het land van de Bijbel met name geitenmelk. Een intensieve veehouderij met koeien of geiten, bestond toen nog niet. Het vee had de ruimte en liep paradijselijk rond. Honing is een van producten van de zeven vruchten die kenmerkend zijn voor het goede leven in het land van de Bijbel (Deut. 8,8). Vroeger was dat meestal geen honing van bijen, maar dadelhoning.

Destijds stonden zoete gerechten ook al in hoog aanzien; 'Hoe kostelijk streelt uw woord mijn gehemelte, kostelijker dan honing mijn mond' (Psalm 119, 103). Woorden die in een missie handen en voeten krijgen.

Missie vanuit een christelijk perspectief is het goede voorleven vanuit het licht van de Eeuwige en delen. Daarom een taart met melk en honing als inspiratie van onze missie om de aarde leefbaar te houden en te blijven werken aan een paradijselijke vrede en gerechtigheid, ook voor toekomstige generaties. ■

Tekst en foto's: Tini Brugge



In deze serie vertellen mensen met een blijvende ziekte of beperking over verdriet, dood en geloof. Ditmaal

Peter Gerrets.

Tekst: Gerald Bruins
Foto: Peter Boer

Je moet juist de
nieuwe worden

'ALS IK NIET GENEES, IS DAT NIET ERG'

“Ik heb nooit gevraagd aan God: waarom ben ik ziek geworden – nooit”, zegt dominee Peter Gerrets in zijn kaal ogende kamer met een bed en een paar stoelen in het Haagse verpleeghuis Landscheiding.

Om het gesprek mogelijk te maken, heeft hij zijn rolstoel voor enkele boekenkasten geparkeerd. Meteen valt op dat zijn onderbenen zijn geamputeerd, tot net onder de knieën. Hij mist zijn twee benen door cystenieren. Om zijn hals hangt een alarmknop.

“In alle zorgcentra waar ik kom, is het of mensen naar mij worden toegetrokken. Mijn kamer lijkt wel een pastorie, waar mensen hun diepste geheimen met mij delen. Ik heb ook gebeden met mensen. Mijn werk als evangelist is nog niet klaar.

Aan God heb ik nooit gevraagd: waarom overkomt al deze ellende mij? De waarom-vraag moet je niet stellen, althans: ik doe dat niet. Waarom zou ik geen ziekte krijgen? Jezus is degene die, aan het kruis, schreeuwt tot zijn Vader: ‘Waarom hebt U mij verlaten?’ Ik geloof dat Hij dit roept in onze plaats. In Psalm 22 staat: ‘U verhoort mijn gebed.’ Hoe dan? Jezus’ gebed werd immers niet verhoord. Hij ging ook dood. Het antwoord is dat Hij is opgestaan. Ik hecht zeer aan ziekenzalving, maar ga niet al die genezingspredikers achterna die zeggen dat God je geneest, als je maar gelooft. Wat is genezing? Dat je weer de oude wordt? Dat is een verkeerde benadering. Je moet juist de nieuwe worden.

Als ik niet genees, is dat niet erg. Ik bedoel dat niet als dooddoener. Daarvoor ben ik te lang en vaak ziek geweest. Pijn en ziekte geven niet de doorslag, dat doet het vertrouwen op God. In de Bijbel lees je nergens dat je nooit ziek zult worden. God belooft wel een behouden aankomst. Ik ben in Jezus’ handen.” ■

Dit interview is overgenomen uit het Nederlands Dagblad, de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Ga voor meer van deze verhalen naar www.nd.nl/uit-de-diepte U kunt voordelig kennismaken met het Nederlands Dagblad door de QR-code te scannen.



Predikant: ds. Karin Spelt • tel.: 06-13554749 • e-mail: karin.spelt@gmail.com

Scriba: Marian Lusink • tel.: 0313-479174 • e-mail: scriba@kerkdrempe.nl

Website: www.kerkdrempe.nl

Van de predikante

Paastijd

Draagkracht, opstandingskracht en veerkracht



We zijn de Paastijd ingegaan. De zeven weken tussen Pasen en Pinksteren. In die tijd horen, zien en er varen we hoe de Paasboodschap doorwerkt in het leven. In de kerkdienst op Paasmorgen heb ik de woorden draagkracht, opstandingskracht en veerkracht genoemd. Deze woorden horen bij het verhaal van Pasen. De leerlingen van Jezus hebben draagkracht, opstandingskracht en veerkracht nodig om na Pasen weer verder te gaan.

We hebben het verhaal over het lijden en sterven van Jezus gelezen. Gezien hoe hij het lijden gedragen heeft. Laten zien wat draagkracht betekent. Ieder mens krijgt in zijn of haar leven te maken met vormen van lijden. Het leven kan anders lopen dan je had gehoopt en gedacht. Vormen van verlies, ziekte, tegenstand, lichamelijk of psychisch geweld, bedreiging. Er zijn vele tegenslagen die we in ons leven tegenkomen. Draagkracht is in zo'n periode belangrijk. Daarbij hoort ook dat je tijd en ruimte maakt voor alle gevoelens die je in zo'n periode voelt. Soms staat het leven even stil en kun je niet verder. Totdat er hopelijk een moment komt dat je het leven weer op kunt pakken en je opstandingskracht ervaart. Het gevoel dat er nieuw leven in je ontwaakt. Dat je weer zin in het leven krijgt. Dat kan voelen als een nieuwe lente die aanbreekt. Ook na grote tegenslagen vinden mensen vaak nieuwe wegen. Dat heeft te maken met veerkracht. Het derde woord dat hoort bij het Paasverhaal. Veerkracht wordt vaak omschreven als het vermogen om na schokkende gebeurtenissen en tegenslagen na verloop van tijd weer te kunnen herstellen Om tegenslagen op te vangen en weer nieuwe moed en zin te vinden. Om in een moeilijke situatie weer op te staan.

De vraag is of veerkracht een eigenschap is die de ene mens van nature meer heeft dan de andere. Dat lijkt soms wel zo. Sommige mensen kunnen enorm veel tegenslag verdragen en anderen raken al van slag van een kleine tegenslag. Onderzoek heeft uitgewezen dat er veel factoren zijn die invloed hebben op het ontwikkelen van veerkracht. Dat begint al met het ervaren van veiligheid, vertrouwen en liefde als basis van je leven in de jaren van je jeugd. Daarnaast is veerkracht ook iets wat je kunt ontwikkelen, waar je je in kunt oefenen. Wat bijvoorbeeld helpt is onder alle omstandigheden je proberen bewust te worden van de goede dingen in je leven, klein en



groot. Of investeren in de relaties met de mensen om je heen. Dat kan je helpen in tijden van tegenslag. Verder wordt genoemd dat je je kunt trainen in kalmte en rust bewaren als er iets gebeurt. Ook dat kan helpen.

Verhalen rond 4 en 5 mei



Ik verbaas me vaak over de verhalen van mensen die draagkracht, opstandingskracht en veerkracht laten zien in moeilijke situaties. Ik denk dat die voorbeeldverhalen ons ook kunnen helpen bij tegenslagen. In de komende weken worden er veel verhalen verteld. We gaan de tijd van herdenken en gedenken in. In de aanloop naar 4 en 5 mei zullen we de levensverhalen horen

van mensen die in de oorlogsjaren veel hebben meegemaakt. We kennen ze allemaal. De verhalen van Joodse families, de verhalen van onderduiken en verzet. De verhalen van jonge mannen die als soldaat moeten vechten. De verhalen van volhouden en doorzetten. Het is goed om ze elk jaar weer te delen. Niet alleen de verhalen uit het verleden, maar ook de verhalen van deze tijd. Het afgelopen jaar heeft de oorlog in Oekraïne daar veel actuele verhalen aan toegevoegd.

Verhalen van vluchtelingen

Ook de verhalen van vluchtelingen vertellen van draagkracht, opstandingskracht en veerkracht. Op woensdag 10 mei is er een thema-avond "Geef vluchtelingen een gezicht". In de aanloop daarnaartoe heb ik veel verhalen gehoord van vluchtelingen en van mensen die met en voor vluchtelingen werken. We gaan ze op 10 mei met elkaar delen. .

Juist in de Paastijd is het goed deze verhalen van draagkracht, opstandingskracht en veerkracht te delen.



-ds. Karin Spelt





Bij de kerkdiensten

Zondag 30 april

Op deze zondag tussen Koningsdag en 4 en 5 mei zal er in de dienst aandacht besteed worden aan het belang van herdenken, gedenken en het vieren van de vrijheid.

Liefde ontvangen en doorgeven.....

Zondag 14 mei 2023 10.00 uur



Gezamenlijke dienst in de Martinikerk in Doesburg
Op 14 mei ontmoeten de kerken in de regio Doesburg (*PG Angerlo-Doesburg, Hummelo, Drempt en Oldenkeppel, Remonstranten Doesburg, RK parochie Doesburg, Ooipoortkerk en Leger des Heils*) elkaar in de halfjaarlijkse gezamenlijke dienst. Voorgangers zijn Arnold Vellekoop (Leger des Heils), ds. Jaap Lof (Ooipoortkerk) en ds. Karin Spelt (PG Drempt en Oldenkeppel).

In deze dienst staat het thema 'liefde' centraal. Op drie manieren wordt het thema belicht: Liefde van God, Liefde in relaties en Liefde tot de Ander. Schriftlezingen zijn Psalm 36:6-10 en Johannes 15: 9-17. Liefde ontvangen en weer doorgeven. Dat is de beweging, waarin de verhalen van de bijbel ons mee willen nemen. Muzikale medewerking van de cantorij o.l.v. Wilbert Berendsen. Zangers uit verschillende kerken zingen mee. Er is deze zondag kindernevendienst.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om samen koffie en thee te drinken en door te praten over het thema van de dienst.

(afbeelding Anneke Bollebakket)

Zondag 28 mei Oecumenische Pinksterdienst Hoog-Keppel



Pinksteren vieren we samen met de RK parochie van Achter-Drempt. De viering wordt voorbereid door de oecumenische werkgroep. Voorgangers zijn diaken Anton Bos en ds. Karin Spelt. M.m.v. van zangers uit beide kerken o.l.v. Lucian Venderink.

Palmpasen en Paaszondag



Tijdens de vieringen op Palmpasen en Paaszondag was er ook weer kinderkerk. De kinderen hebben voor Palmpasen de traditionele Paasstokken gemaakt. Een Palmpaasstok bestaat uit twee stokken in de vorm van een kruis. De buxustakjes aan de stok symboliseren de palmtakken waarmee Jezus werd begroet bij zijn aankomst in Jeruzalem. De slingers van crêpepapier benadrukken het feestelijke karakter van de intocht. Het broodhaantje verwijst naar het Laatste Avondmaal en de haan die drie keer zal kraaien wanneer Jezus gevangen is genomen en Petrus Jezus verloochent. De slingers van rozijnen en krenten verwijzen naar de wijn van het Laatste Avondmaal en naar de twaalf apostelen.

Op Paaszondag werkten de kinderen mee met de dienst. Zij staken de kaarsen aan en lazen een gedicht voor. Na afloop van de dienst hielpen de kinderen met het verdelen van de bloemen. De kerkgangers konden een plantje meenemen voor vrienden of kennissen als steuntje in de rug of paasgroet.



Uw steun waard

Collecte opbrengsten in februari 2023

De eerste collecten voor diaconaal werk en het beheer van de kerk brachten in maart 2023 € 160,95 op.

Tweede collecten

5-3-2023	Kerk in Actie, Ghana	€ 31,30
12-3-2023	Liliane fonds	€ 48,65
19-3-2023	Kliederkerk	€ 51,30
26-3-2023	Kerk in Actie, Bangladesh	€ 58,70



De nieuwe Paaskaars

Ieder jaar kiest de Kerkenraad weer een nieuwe Paaskaars. Dit jaar is dat "Vrede". De omschrijving bij dit ontwerp is: "Met het moderne ontwerp op de Paaskaars "Vrede" willen wij de liefde en hoop van de bewoners bewaren van de 5 wereldcontinenten uitbeelden voor eeuwige vrede. Een thema dat dit jaar helaas nog steeds actueel is. Boven het ontwerp is de grijs/gouden PX (Christusmonogram) Alfa en Omega aangebracht, uiteraard als teken dat Christus daarbij betrokken en zelfs leidend is".

Huub Oosterhuis overleden

Theoloog en dichter Huub Oosterhuis is op Paaszondag 9 april "na een kortstondig ziekbed" overleden op 89-jarige leeftijd. Uit de bundel Mens op aarde, met illustraties van Geertrui Charpentier onderstaand gedicht.

Wat vrolijk over U geschreven staat

Wat vrolijk over U geschreven staat:
dat Gij zijt de gloed van al wat leeft,
de ziel die vonkt of als een brand uitslaat,
de adembron die ons te drinken geeft-

wat vurig staat geschreven: dat Gij komt
"redden wat verloren is", dat woord,
dat Gij het hart hebt ogen, dat Gij hoort
"Ik zal er zijn", zonsopgang, nieuw verbond-

dat hoge woord, geschreven wit op zwart,
trouw aan trouw, hoe heeft het ons bevrijd,
beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart-
hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt.



Gezamenlijke Ontmoeting & Inspiratie

De geloofsgemeenschappen Protestantse Gemeenten Angerlo-Doesburg, Drempt en Oldenkeppel en Hummelo, de Remonstranten Doesburg, de samenwerkingsgemeente Ooipoortkerk, Parochie St. Willibrordus Doesburg en het Leger des Heils Doesburg werken samen in Ontmoeting en Inspiratie.

Ontmoeting en Inspiratie

Geef vluchtelingen een gezicht - Woensdag 10 mei



Thema-avond in de kerk en de Ruimte in Hummelo

Inloop vanaf 19:30 uur. Aanvang 20.00 uur

Ds. Elise Wijnands en ds. Karin Spelt organiseren op 10 mei weer een avond rondom een maatschappelijk thema. Deze keer met zorg en aandacht voor vluchtelingen. Een actueel thema. Ook in onze regio krijgen vluchtelingen met een status een nieuwe plek om te wonen. Misschien kent u wel mensen in uw eigen omgeving. Zij worden door vluchtelingenwerk Oost-Nederland en de burgerlijke gemeente begeleid. Maar het is ook belangrijk dat mensen in hun nieuwe omgeving zorg en aandacht voor hen hebben. Zo is er bijvoorbeeld een buddy-to-buddy project. Ook zijn er het afgelopen jaar veel initiatieven geweest om mensen uit Oekraïne op te vangen.

Op deze avond zullen verschillende mensen uit onze regio iets vertellen over hun zorg en aandacht voor vluchtelingen. Met informatie over de procedure die asielzoekers doorlopen en wat ze daarbij tegenkomen. Maar ook veel aandacht voor de kleine persoonlijke verhalen en ervaringen uit de praktijk. Juist in onze eigen dorpen en de regio Doesburg. Zo hopen we vluchtelingen een naam en een gezicht te geven.

Er is deze avond ook ruimte voor vragen en gesprek. Na afloop is er een drankje en gelegenheid om verder te praten en elkaar te ontmoeten.





Predikant: ds. Elise Wijnands • mob.: 06-23517979 • e-mail: dominee@kerkhummelo.nl •
Scriba: dhr. Barend Verkerk • adres: Van der Hardt Abersonlaan 2, 6998 AX Laag-Keppel •
 tel.: 0314 - 849896 • e-mail: scriba@kerkhummelo.nl • **Website:** www.kerkhummelo.nl

Tijdens de Paasmaaltijd van de Dameskrans werd onderstaand gedicht gelezen. Het verwoordt het wonder waarin we mogen en kunnen geloven. Het spoort ons aan zélf op te staan en ons levenspad vol goede moed te volgen.

Opstanding

*Kan ik het echt geloven,
 de Heer is waarlijk opgestaan?
 Mijn hart zegt ja, geloof het maar.
 Dit goede nieuws is werkelijk waar.*

*Onze zonden zijn door Hem vergeven.
 Een nieuw begin komt in ons leven.
 Een leven vol van liefde voor elkaar,
 weet allen, het is werkelijk waar.*

*Met Pasen begint de nieuwe tijd,
 een leven vol van goede moed.
 Wees allen vandaag vol vrolijkheid
 uiteindelijk komt het altijd goed.*

*Het kwaad zal goed nooit overwinnen,
 de zachte krachten zijn het sterkst.
 Kom, het is Pasen, de Heer is opgestaan,
 laten we Zijn wegen gaan.*

Het is mooi om vanuit dit gedicht
 'opstanding' het 'Onze vader verborgen'
 van Huub Oosterhuis te lezen.

Door Pasen, het feest van de opstanding van Christus, weten we dat het kwaad niet zal overwinnen. Huub Oosterhuis laat in zijn tekst zien dat God op een bijzondere manier aanwezig is in de wereld en in ons bestaan. Gods naam wordt zichtbaar in de mensen, in onszelf, vooral als we leven vanuit geloof, hoop en liefde.

Huub Oosterhuis zag op 1 november, Allerheiligen, het levenslicht.
 Op 9 april, Eerste Paasdag overleed hij.
 - Ds. Elise Wijnands

Onze vader verborgen

*uw naam worde zichtbaar in ons
 uw koninkrijk kome op aarde
 uw wil geschiede, een wereld
 met bomen tot in de hemel,
 waar water schoonheid, en brood
 gerechtigheid is, en genade –*

*waar vrede niet hoeft bevochten
 waar troost en vergeving is
 en mensen spreken als mensen
 waar kinderen helder en jong zijn,
 dieren niet worden gepijnigd
 nooit één mens meer gemarteld,
 niet één mens meer geknecht.*

*Doof de hel in ons hoofd
 leg uw woord op ons hart
 breek het ijzer met handen
 breek de macht van het kwaad.
 Van U is de toekomst
 kome wat komt.*



Bij de diensten

Zondag 30 april wordt een zangdienst, door de kerkenraad georganiseerd. De dienst is met muzikale medewerking van John Wils en Chris Hietkamp. Op 7 mei gaat de ons bekende ds. Joop Jansen Schoonhoven uit Doetinchem voor. 14 Mei is er geen kerkdienst in Hummelo en zijn we welkom in Doesburg. Een week later gaat Herman Haan uit Ten Boer voor en op Pinksterzondag worden terugtrekkende en nieuwe ambtsdragers resp. uitgezwaaid en bevestigd in een dienst waarin ds. Elise Wijnands voorgaat.

Koster/organist

30 april: Leida Wenneker/Frans Konincks
7 mei: Ab de Vries/Joop Agelink
14 mei: NN/Broer de Boer
21 mei: Gerrit Minkhorst/Atze Douma
28 mei: Chris Vrogten/Joop Agelink

Uitgangscollectes

30 april: Kerk in Actie: Oekraïne
7 mei: Eredienst en muziek
14 mei: Stichting Handen ineen voor Gambia
21 mei: Plaatselijk pastoraat
28 mei: Stichting SONOM Malawi

Bloemengroet

Zondag 26 maart werd de bloemengroet bezorgd bij mw. Brekveld. Zondag 2 april werd de scriba met bloemen verrast. Op Eerste Paasdag gingen de bloemen naar Evelien Bruil aan de Dorpstraat.

Bericht van de voorzitter

Zondag 14 mei gezamenlijke kerkdienst in Doesburg

Het corona-tijdperk ligt alweer een tijdje achter ons en daar zijn we maar wat blij mee. Toch heeft het ons naast veel negativiteit ook een positief iets gebracht. Weet u nog hoe we vorig jaar in een bijna bomvolle kerk in Doesburg zaten met de verschillende geloofsgemeenschappen die elkaar in coronatijd gevonden hadden. Hoe mooi was het om met zo'n grote groep samen te zingen en het geloof te belijden. Zondag 14 mei gaan we op herhaling, de kerk in Hummelo zal dan gesloten zijn en u bent van harte uitgenodigd in de Martinikerk te Doesburg. Meer informatie over de dienst leest u in het deel van Drempt & Oldenkeppel. Mocht vervoer voor u een probleem zijn, vraag uw wijkouderling of iemand anders van de kerkenraad dan passen we daar een mouw aan. We hopen velen van u te treffen in Doesburg.

Zondag 21 mei bevestiging ds. Elise in Doesburg

Zoals u waarschijnlijk weet heeft ds. Elise het beroep dat door de PGAD, de Protestantse Gemeente Angerlo/Doesburg op haar is uitgebracht aangenomen. Op 21 mei zal de bevestiging plaatsvinden om 15.00 uur in de Martinikerk te Doesburg. Het zou mooi zijn als we daar vanuit de Hummelose kerk in groten getale bij aanwezig zijn. U bent dan ook van harte uitgenodigd. Ook hier geldt, mocht vervoer een probleem zijn, laat het ons weten.



Het beroep van Angerlo/Doesburg betekent ook dat haar predikantsplaats in Rijnwaarden komt te vervallen. Op zondag 30 april om 10.00 uur zal ds. Elise daar voor het laatst voorgaan in de kerk van Lobith.

- Hans Nusselder



In memoriam C.W. Teunissen-Bloemendaal

Op donderdag 6 april herdachten wij in de Hummelse kerk Corrie Teunissen - Bloemendaal. Zij werd 91 jaar. Op 10 november 1931 werd Corrie Bloemendaal geboren in Wehl.

Zij was de tweede in een rij van vijf kinderen Bloemendaal. Toen Corrie twee jaar oud was, verhuisde het gezin van Wehl naar het Overijsselse Ommen. Daar groeide Corrie op, totdat zij ging helpen bij de familie Bloemendaal aan de Korte Broekstraat in Hummelo. Zo leerde Corrie Gerrit kennen. Gerrit en Corrie trouwden op 21 juni 1963 – zij zijn bijna 60 jaar getrouwd geweest! Zij kregen drie kinderen, Gerrit, Germien en Corine. Later zouden zij nog zes kleinkinderen en een achterkleinkind mogen verwelkomen. Na haar huwelijk trouwde Corrie in aan de Horstweg, 'de Sliek'. Zoals in die tijd heel gebruikelijk was vond zij haar plaats in het huishouden van haar schoonfamilie. De laatste jaren van haar leven woonde Corrie in Den Ooiman, waar iets later Gerrit ook kwam te wonen. Corrie schikte zich in het bestaan in Den Ooiman, zoals ze dat haar heel leven had weten te doen, totdat ze zacht en kalm, als met een glimlach op donderdag 30 maart naar Huis ging, zoals ze dat iets eerder zelf had gezegd.

Tijdens de herdenkingsdienst sprak een kleindochter namens alle kleinkinderen op prachtige wijze over hun grootmoeder en lazen Corine en Germien een gedicht voor. Wij herdachten een vrouw die van haar kinderen en van haar man Gerrit de eretitel 'eenvoudig' meekreeg – eenvoudig omdat zij de dingen bij zichzelf kon houden, bescheiden en eerlijk was.

Mogen goede herinneringen en onderlinge verbondenheid
Gerrit, de kinderen en kleinkinderen bijblijven.

- Ds. Deodaat van der Boon



Gemeenteavond dinsdag 25 april

Ten tijde van het inleveren van de kopij voor deze Kerklevenin, lag de Gemeenteavond nog in het verschiet. In de editie van juni, die eind mei verschijnt, zal er verslag worden gedaan van deze avond.

Jaarrekening 2022 Kerk & Diaconie

De jaarrekeningen van zowel Kerk als Diaconie zijn gecontroleerd en door de kerkenraad goedgekeurd. Wilt u de jaarrekening inzien? Dat kan tot uiterlijk 12 mei.

U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken met Heleen Hendriksen (0314 – 382002) voor de jaarrekening van de Kerk en met Rikie Evers telefoon (06 – 45226417) voor de jaarrekening van de Diaconie.

Kinderkerk

Het palmpaasstokken versieren in de Ruimte, op zaterdag 1 april, was een groot succes. Maar liefst 40 kinderen en hun ouders kwamen die middag om een stok te versieren. Het was een gezellige bedrijvigheid in de Ruimte.

Op palmzondag konden al die kinderen hun mooi versierde stok aan de mensen in de kerk laten zien. Daaraan voorafgaande hebben de kinderen eieren gezocht op het schoolplein. De eieren waren goed verstopt door Teun, Amélie en Sébastienne, want niet alle eieren werden teruggevonden. Wel werden de drie zilveren eieren gevonden. De vondst van een zilveren ei leverde een prijsje op. De kinderen die deze keer een prijsje mochten uitzoeken waren: Zare Lois, Plien en Lex. Na het eieren zoeken ging het in optocht naar de kerk waar de muziek al stond te wachten. Onder het spelen van een lied gingen de kinderen met hun versierde stok, door de kerk. Daarna sloten de kinderen aan bij de muziek om een rondje door het dorp te lopen. Ook langs de route was er veel belangstelling voor de kinderen met hun versierde stokken. Na afloop van de optocht kregen alle kinderen het bekende verrassingsei. En de muziek kreeg een welverdiend kopje koffie met paasbrood aangeboden. Het was een geslaagde optocht, het weer werkte mee, de opkomst was goed en ook langs de route was er de nodige belangstelling. Kortom een geslaagde activiteit.

Op paasmorgen begonnen we gezamenlijk in de kerk, waarna de kinderen in de Ruimte genoten van het paasontbijt en het paasverhaal. Ook een aantal ouders en gasten hebben meegedaan met het paasontbijt. Ook dit was weer een gezellig samenzijn.

De volgende kinderkerk is op zondag 23 april. Dan is er na de kerkdienst koffie drinken. Het lekkers bij de koffie is dan gebakken door de kinderkerk. Iedereen die het leuk vindt om wat te maken mag een zelfgebakken koek of cake meebrengen. Voor deze lekkernijen zal een (zelf te bepalen) bijdrage worden gevraagd. Ook is het mogelijk om wat van de baksels mee te nemen voor het thuisfront. Het geldt dat we hiermee ophalen gaan we besteden aan een goed doel.

We hopen jullie dus allemaal weer te zien op zondag 23 april met heel veel baksels zodat we veel geld gaan inzamelen voor het goede doel. Wat dat goede doel gaat worden gaan we dan ook vertellen.

- Anita Nusselder



Nieuws van de Diaconie

Pannenkoekendag levert mooi resultaat op

Onder goede weersomstandigheden vond vrijdag 17 maart de jaarlijkse pannenkoekendag plaats. Dankzij de vele vrijwilligers, maar zeker ook door de grote belangstelling werd het een hele gezellige middag. De sfeer zat er goed in en de met zorg gebakken pannenkoeken vielen bij iedereen goed in de smaak.

En wat is er mooier dan dat er na afloop een heel mooi bedrag van € 614,40 overbleef dat ten goede komt aan De Voedselbank Doetinchem/Zelhem.

Iedereen, die op welke wijze ook heeft meegeholpen: Bedankt!



Zonnestraaltjes zijn uitgedeeld door de contactdames van "Omzien naar elkaar"

Een zonnestraal!

Wees steeds een zonnestraaltje
voor ieder die je ontmoet,
dan schenk je anderen vreugde
en heb je 't zelf ook goed.



14 mei Stichting Handen ineen voor Gambia

Mede door extra hulp van velen van u kon deze stichting meer dan 100 voedselpakketten bezorgen bij de mensen die via een tip van onze manager Alassan en zijn vrouw absoluut niks meer hadden.



Wat een dankbare taak! Ook werd er gesproken over een Skills centrum dat gebouwd zou worden door de Rotary Club in Duiven. Dat staat er inmiddels. En ook vier klassen voor een ambachtsschool waar de wat oudere leerlingen ook een vak kunnen leren. Dit alles onder toezicht van de overheid, zodat ze straks ook een diploma kunnen halen. De Rotaryclub heeft toegezegd om de hulp in de toekomst te continueren. Vlak voor het vertrek van Herbert en Henk, vice-voorzitter en secretaris, werd bericht vanuit Gambia dat schoolgebouwen die na 20 jaar in verval raakten, door de Wereldbank met samenwerking van de Gambiaanse regering en dus ook met uw hulp, helemaal opnieuw gebouwd worden. Eenmaal in Gambia konden Henk en Herbert met eigen ogen zien hoever die plannen al gevorderd waren. Een voor het bestuur van deze stichting emotionele ervaring. Het "zorgenkind" is gered! Mede door deze nieuwbouw kunnen straks 15 klassen ervan gebruik maken waardoor ruim duizend kinderen onderwijs genieten. Kinderen die inmiddels ook tijdens de middagpauze een maaltijd krijgen via de WHO (World Health Organization). Een geweldige vooruitgang dankzij uw gift.

28 mei Stichting SONOM Malawi

Uit een Nieuwsbrief van deze stichting: "Mchinji District ligt aan de westkant van Malawi tegen Zambia aan. Het districtziekenhuis bedient ook aanpalende regio's, in totaal een bevolking van ruim 650.000. De training is gericht op artsen en een beperkt aantal verpleegkundigen die werkzaam zijn in 19 medische posten verspreid over het verzorgingsgebied van het districtziekenhuis, waar Geoffrey werkt. Het project bestaat uit twee delen, voor beide onderdelen stelt SONOM 2.500 euro beschikbaar. Begonnen wordt met een tweedaagse training, waarvoor de deelnemers naar het Mchinji District Hospital komen. Kosten zijn er dan onder meer voor



maaltijden en het onderbrengen van deelnemers, die vaak van te ver weg komen om naar huis te kunnen. Het vervolg op de training, waarvoor eveneens 2.500 euro beschikbaar wordt gesteld, betreft het in kaart brengen van patiënten met neurologische aandoeningen die de behandeling gedurende langere tijd blijven volgen. Die vorm van monitoring spreekt het bestuur van SONOM bijzonder aan. Deze aanpak levert veel informatie en data op, die door het

ziekenhuis ook ingezet kan worden om bij de overheid duidelijk te maken dat op dit terrein ook voor hen een taak ligt".

Predikant: ds. Tim Wiersum • tel.: 0575-441376 • e-mail: twiersum@hetnet.nl •
Scriba: dhr. Gerrit Huurnink • tel.: 06-57142201 • e-mail: pknwichmond@gmail.com •
Adres: Protestantse gemeente te Wichmond, Dorpsstraat 16, 7234 SN Wichmond •
Website: wichmond.protestantsekerk.net • **Koster:** mw. G. Schepers • tel.: 0575-441420

Vanuit de pastorie

Laatst hoorde ik een mooi verhaal uit de Talmoed - het belangrijkste joodse religieuze werk buiten de joodse Bijbel. Het betrof een koning wiens zoon er vandoor ging en verdwaald raakte in de wereld.

"Ga terug naar je vader," werd hem gezegd. "Dat kan ik niet," antwoordde hij.



Daarop stuurde de vader hem een boodschap: "Kom zo ver terug als je kan, dan leg ik de rest van de weg af naar jou toe."

Wat mij opviel toen ik dit hoorde was dat het leek op het verhaal van de verloren zoon die Jezus vertelde (Lucas 15). In beide verhalen een vader en een zoon, een zoon die gaat zwerven, en dan het thema van verzoening. Maar er zijn ook wat verschillen.

De vader in het verhaal van Jezus neemt niet het initiatief tot herstel van de relatie.

Hij heeft daar een afwachtende houding. Ook is de instelling van de twee zonen niet dezelfde.

De zoon in het verhaal van Jezus voelt wel dat hij terug kan, de zoon in het Talmudverhaal niet.

Waarom niet? Verkeerd beeld van zijn vader? Rancune tegenover zijn vader?

Schaamte misschien? Er zijn veel mogelijke redenen te bedenken.

Wat wel hetzelfde is in beide verhalen is de wens tot verzoening bij de vader.



Die is ook in het verhaal van Jezus aanwezig.

De vader ziet de verloren zoon in de verte aankomen en rent naar hem toe!

En hij geeft een feest! Vaders en zonen, ouders en kinderen, broers en zussen.

Er komen wel eens breuken binnen die familieverbanden.

Wat hebben wij ervoor over dat er dan weer herstel komt?

-Ds. Tim Wiersum

Het MARCUSSPEL, zondag 14 en maandag 15 mei, 20.00 uur

Op 14 en 15 mei zal er een opvoering zijn van het Marcusspel.

Het evangelie van Marcus zal als theaterspel worden gepresenteerd, zonder rekwisieten en verkleeding. 15 spelers uit Wichmond en Vorden doen hieraan mee.

De opvoering duurt 90 minuten en wordt gepresenteerd op een rond toneel met de stoelen/banken in kringen erom heen.

De spelers, en ook de toeschouwers, worden meegenomen in het verhaal van Jezus.

De eerste opvoering is op zondag 14 mei om 20.00 uur in de Protestantse kerk, Wichmond, de tweede is op maandag 15 mei om 20.00 uur in de Protestantse kerk van Vorden.

Kaarten zijn 4 euro vooraf, 5 euro aan de deur, en zullen vanaf 23 april verkrijgbaar zijn bij Bakkerij Besselink in Wichmond, bij de Bruna in Vorden en uiteraard na de kerkdiensten.

Uit de kerkenraadsvergadering van 6 april 2023

Op onze predikantsvacature (sluitingsdatum was 31 maart) zijn twee serieuze sollicitaties binnengekomen. Beroepingscommissie gaat hiermee aan de slag. Kerkenraad heeft vooralsnog niet besloten of er een interim-predikant dan wel pastorale hulp nodig is. Volgende vergadering is wellicht meer duidelijk over het eventueel ontstaan van een vacaturetijd na het vertrek van ds. Wiersum.

De eerste Garvedienst op een door de weekse dag in plaats van op de zondagmorgen was een groot succes: een volle kerk met kinderen, leerkrachten, (groot)ouders en andere belangstellenden. De school gaat actief op zoek naar enkele ouders die in de identiteitscommissie zitting willen nemen. De Colleges van Kerkrentmeesters binnen Cluster D (uitleg in vorige kerkblad) hebben een gezamenlijk overleg gehad. Heel nuttig om ervaringen met omliggende gemeenten uit te wisselen. Zo herkent iedereen het punt dat er voor incidentele zaken makkelijk mensen te vinden zijn, maar dat ligt anders als het gaat om meerjarig bestuursverantwoordelijkheid dragen. Op langere termijn kan het verstandig of nodig zijn met een gezamenlijke administratie (of zelfs één college van kerkrentmeesters) te gaan werken, waarbij iedere gemeente wel een eigen penningmeester moet hebben.

-Ep Heuvelink (notulist)

Bloemengroet in de maand maart

5 maart Mw. D. Olthof-Makkink en dhr. G. Jansen

12 maart Mw. G. Schepers-Stegeman en
mw. W. Hermsen-Nijenhuis

19 maart Familie van Til-Beumer en dhr. G. Wagenvoort

26 maart Dhr. J. de Greeff en dhr. H. Olthof

Op de volgende koffie ochtenden van 2 en 16 mei,
gaan we ondermeer naar de film,

Wichmond 1200 uit 1994 kijken van:

Jan Lamers, Hans Hissink en Joop Tjoonk.



In memoriam Jeannette Meijerink-Profijt, overleden op 3 maart 2023

Jeannette is geboren op 1 november 1953 in Enschede als jongste uit een gezin van drie kinderen. Ze ging niet naar de kleuterschool, omdat haar moeder het laatste kleintje graag zo lang mogelijk bij zich thuis wilde houden. Dat leidde tot een gevoel van eenzaamheid, dat ook in haar latere leven veel invloed heeft gehad. Gelukkig was er in haar ouderlijk huis altijd een kat.

Met katten heeft ze altijd een speciale band gehad.

Na de middelbare school ging Jeannette naar de PABO. Daar heeft ze, als dochter uit een buitenkerkelijk nest, een bevoegdheid tot het geven van Bijbelonderwijs gehaald.

Haar eerste baan was op een basisschool in Hengelo.

Op 16-jarige leeftijd kreeg Jeannette verking met Henk, toen 17 jaar oud.

Henk en Jeannette trouwden op 6 februari 1976.

Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren:

Rowin, Ilse en Marjolein. Later kwamen er 7 kleinkinderen. Daar heeft ze volop van genoten.

Na een onderbreking om als moeder thuis te zijn voor haar eigen kinderen, ging Jeannette weer werken. Ze werd lerares speciaal onderwijs.

Dat heeft ze met veel liefde en plezier gedaan, tot aan haar pensioen. In de zomervakanties kamperen: het liefst in de buurt van de zee.

Ongeveer vijf jaar geleden verhuisden Henk en Jeannette naar Wichmond. Hier hebben ze heel veel fijne mensen ontmoet die ervoor gezorgd hebben dat zij zich er snel thuis voelden.

Enthousiasme over de OVG, lachen bij de Jeu de boules, en de kerkelijke activiteiten gaven Jeannette veel inspiratie en plezier. De eenzaamheid uit het verleden werd hier langzamerhand naar de achtergrond verdreven.

Toen kwam er plotseling die nare ziekte. Jeannette ging er moedig mee om.

Ze heeft anderen geknuffeld en getroost zonder zelf veel verdriet te tonen.

Jeannette overleed thuis, omgeven door haar naaste familie.

-Ds. Tim Wiersum



Diaconie

In maart mochten wij in totaal € 225,65 euro aan collecte-opbrengst ontvangen.

In mei collecteren wij voor Oekraïne.

De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk leed voor de mensen daar.

Ons hart gaat naar hen uit! Kerk in Actie werkt samen met kerken en christelijke organisaties die de meest kwetsbare mensen in Oekraïne helpen. Kerk in Actie werkt al jarenlang samen met kerken en partnerorganisaties in Oekraïne, waaronder het Ukrainian Education Platform (UEP).

UEP biedt hulp in de Oekraïense dorpen, vangt ontheemden in Oekraïne op en voorziet hen van voedsel en onderdak. Daarnaast biedt Kerk in Actie hulp in buurlanden als Polen en Hongarije via het internationale kerkelijk netwerk ACT Alliance (Action by Churches Together). Help mee!

-De diaconie





Palmpasenopectocht

Zondag 2 april was het een gezellige drukte in Withmundi.

Er waren 35 kinderen aangemeld via school om een palmpasensterk te versieren.

Toen de stikken bijna klaar waren kreeg iedereen een haantje en gingen we op weg naar de Willibrorduskerk in Vierakker. Daar kregen we het palmpaserverhaal te horen. Nadat we een palmtakje kregen voor het haantje gingen we terug naar de Protestantse Kerk.

In de kerk hebben we onze mooie sterk laten zien.

Bij het uitgaan van de kerk vormden we buiten een erehaag.

Het was een erg leuke ochtend.

-Renske Ellenkamp





Een gezellig paasontbijt op 1e Paasdag in Withmundi

We waren al vroeg aanwezig op deze zonnige maar nog frisse ochtend. We hadden daarom toch besloten om binnen te ontbijten, en met vereende krachten werden er mooie paastafels gedekt met koffie, thee en een glaasje jus 'd orange. Er hadden zich ruim 30 mensen opgegeven. Klokslag negen uur was iedereen er. Na de opening door ds. Tim Wiersum heeft iedereen genoten van het paasontbijt. Wat mooi was dat iedereen heeft geholpen met afruimen, zodat we optijd in de kerk konden zijn. Na de kerkdienst heeft de organisatie afgewassen en onder het genot van een kopje koffie nog even nagepraat over de paasviering. Hoop dat we volgend jaar weer zo'n mooie dienst met ontbijt kunnen hebben. Met nog iets warmere temperaturen gaan we lekker weer naar buiten.

-Gerrie Hiddink



Legaat van de heer Martinus Smallegoor

Op 21 februari 2023 ontvingen wij bericht van de notaris dat de heer Martinus Smallegoor in zijn testament een bedrag van €22.689 gelegateerd heeft aan de Hervormde Gemeente Wichmond. We zijn heel blij met dit legaat en zijn "onze" Tinus er heel dankbaar voor dat hij in zijn testament een gedeelte van zijn nalatenschap aan onze gemeente gegeven heeft. Het lijkt een beetje een raar bedrag maar als je het omrekent kom je op 50.000 gulden uit. Op 21 maart 2023 is dit bedrag op onze bankrekening bijgeschreven.

Een erfenis of een gift of legaat, zoals deze van Tinus, geven onze gemeente, naast de andere inkomstenbronnen, financieel duidelijk meer armslag en maken het mogelijk om onze gemeente financieel in stand te houden.

In de meerjarenraming is dit heel nadrukkelijk meegenomen.

Het feit dat Tinus onze kerk een warm hart toedraagt en dat laat blijken in zijn testament is iets om als gemeente dankbaar voor te zijn.

Onze gemeente heeft veel voor hem betekend en daar doen we het voor!

-Gerrit Huurnink



Oecumenische vrouwengroep Wichmond-Vierakker.

Op **9 mei 2023** is het jaarlijkse reisje van de Oecumenische Vrouwenvereniging. Dit jaar gaan wij met de bus naar de Orchideeën Hoeve in Luttelgeest. Wij bezoeken daar o.a. de vlinder vallei, de showtuinen, de kwekerij en de winkel. Wij sluiten de dag af met een heerlijke dagschotel en dessert bij Den Bremer in Toldijk.

Op **24 mei 2023** komen er 2 dames van de bibliotheek ons uitleggen hoe wij om moeten gaan met de DigiD. Iedereen krijgt daar tegenwoordig mee te maken dus het is belangrijk om je te laten informeren.

Wij beginnen die avond om 19.45 uur, zaal Withmundi aan de Dorpsstraat in Wichmond is vanaf 19.30 uur open. Gasten zijn die avond welkom.

Op **14 juni 2023** is de slotavond van het seizoen. Wij beginnen dan al vroeg om 18.30 uur. Het zal verrassend zijn want wij gaan een puzzeltocht maken met auto's. Er zal een koffie/thee stop zijn met vast wel iets lekkers. Zo sluiten wij het seizoen af en hopen alle leden in september weer te zien op onze maandelijkse vrouwengroep avond.



Bidden



KIK

'Ssst!' doen de muisjes tegen elkaar. 'Ssst! Kik slaapt!' Het is waar. Kik zit op zijn bloembakje en heeft zijn ogen dicht. De muizenkinderen kijken bezorgd toe. 'Als je slaapt, moet je toch liggen?' fluistert er één, 'Misschien kunnen we Kik even neerleggen'. 'En een kussentje maken voor onder zijn hoofd!' roept een ander. Ze slepen van overal pluus en spinrag bij elkaar, waar ze een verend kussen van maken. Dan beginnen ze Kik met kracht om te duwen. Kik schrikt! 'Wat ... doen jullie?' zegt hij terwijl hij zijn evenwicht probeert te bewaren. 'We helpen je met slapen!' roepen de muisjes. 'Ik sliep niet,' zegt Kik, 'Ik zat te mediteren. Dat betekent dat je stil bent, niet kwaakt of rondkijkt, alleen maar bij jezelf bent.'

'Oooohh,' knikken de muisjes, 'Mogen wij meedoen?'' Ricardo muis doet zijn ogen dicht. Maar al gauw springt hij weer rond. 'Nee! Het lukt niet, metineren.' Hij heeft te veel gedachten en muizenissen die eruit moeten. 'Geef niet,' zegt Kik. 'Je kunt ook bidden. Dan doe je óók je ogen dicht en geeft geen piep, maar ... je mag alles denken en zeggen wat je op je hart hebt. God luistert naar je. Als je uitgebeden bent, voel je je anders!' Dát proberen de muizen meteen. Ze hebben hun ogen dicht. Je ziet de muizenissen op hun gezicht. Dan worden ze rustiger. Heerlijk rustig. Kik pakt zijn nieuwe kussen erbij en gaat erop zitten. Dat heeft hij nou altijd willen hebben.



Bidden



Uit de Bijbel

Jezus zei: 'Gebruik bij het bidden geen massa woorden zoals sommige mensen. Die denken dat ze vanwege hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe ze niet na. Je Vader in de hemel weet wat je nodig hebt voordat je het Hem vraagt!' Naar Matteüs 6:7



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns