



KerkLevenin

Dremp & Oldenkeppel - Hummelo - Wichmond



Jaargang 6 nummer 8 -september 2023



Kopij voor de **November**-editie graag
uiterlijk **27 Oktober** bij de redactie(s)

KerkLeven in Colofon



Redacties: **Drempt & Oldenkeppel** Contactpersoon: Jan Bruil • bruil.jan@online.nl • 06-10360085 • Postadres: Kerkstraat 11, 6996 AE Drempt • **Hummelo** Contactpersoon: Barend Verkerk • b.verkerk1950@gmail.com • 0314-849896 • Bezorging: Heleen Hendriksen • 0314-382002 • Postadres (scriba): Van der Hardt Abersonlaan 2, 6998 AX Laag-Keppel • **Wichmond** Contactpersoon: Henk Ellenkamp • wkerkleven.pknwichmond@gmail.com • 0575-441523 • Postadres (kerk): Dorpsstraat 16, 7234 SN Wichmond • KerkLeven in verschijnt 11 keer per jaar • Oplage: **710** stuks.

KerkLeven in

Kerkdiensten

September

Datum	Uur	Voorganger	Plaats	Opmerking
Drempt & Oldenkeppel voor actuele informatie zie onze Nieuwsbrief of kijk op onze website				
Zo. 24-9	10:00	dhr. Bart Niek van de Zedde	Hoog-Keppel	
Zo. 1-10	10:00	ds. Karin Spelt	Drempt	
Zo. 8-10	10:00	ds. Elise Wijnands, ds. Susanne van der Sluijs en Toos Looman	Doesburg	Oecumenische dienst, Heilige Martinuskerk, Juliana van Stolberglaan, Doesburg
Zo. 15-10	10:00	ds. Bert Bomer	Drempt	
Zo. 22-10	10:00	ds. Karin Spelt	Hoog-Keppel	viering van het Heilig Avondmaal
Zo. 29-10	10:00	mw. Marjan van Zadelhoff	Achter-Drempt	Oecumenische dienst met de geloofsgemeenschap H. Willibrord, Achter-Drempt
Hummelo				
Zo. 24-9	10:00	ds. Deodaat van der Boon	Dorpskerk	
Zo. 1-10	10:00	mr. ds. Charlotte Goldschmeding	Dorpskerk	
Zo. 8-10	10:00	ds. Elise Wijnands, ds. Susanne van der Sluijs en Toos Looman	Doesburg	Oecumenische dienst, H. Martinuskerk, J. van Stolberglaan
Zo. 15-10	10:00	ds. Elise Wijnands	Dorpskerk	
Zo. 22-10	10:00	dhr. Herman Haan	Dorpskerk	
Zo. 29-10	10:00	pastor Mia Tankink	Dorpskerk	
Wichmond				
Zo. 22-10	10:00	ds. H. Oostdijk (Steenderen)	Dorpskerk	
Zo. 29-10	10:00	ds. J. Pley - Inia (Winterswijk)	Dorpskerk	
Wo. 1-11	20:00	ds. R. Van den Berg (Hengelo gld)	Dorpskerk	Dankdag voor Gewas en Arbeid
Zo. 5-11	10:00	ds. M. Benard (Wierden)	Dorpskerk	
Zo. 12-11	10:00	ds. W. Blanken (Zutphen)	Dorpskerk	Viering Heilig Avondmaal
Zo. 19-11	10:00	ds. R. Den Hartog (Vorden)	Dorpskerk	
Zo. 26-11	10:00	ds. D. Van Alphen (Zutphen)	Dorpskerk	Laatste zondag kerkelijk jaar

Kerken: **Drempt**, Kerkstraat 1, 6996 AE; **Hoog-Keppel**, Burg. Van Panhuysbrink 11, 6997 AA; **Hummelo**, Dorpsstraat 22, 6999 AC; **Wichmond**, Dorpsstraat 16, 7234 SN. Na de diensten wordt samen koffie gedronken. (In Hummelo bij diensten met eigen predikant.)

Thema Vredesweek

Dit jaar focust de Vredesweek op onze democratie die onder druk staat.

Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog en hoe dit eruit ziet en tot stand komt, gaat iedereen aan. Daarom organiseert PAX al meer dan 50 jaar met duizenden mensen de vredesweek, ook dit jaar van 16 t/m 24 september 2023. Honderden lokale activiteiten komen samen met een gemeenschappelijk doel: vrede. Dit jaar kijken we naar de democratie in ons land die onder druk lijkt te staan.

Blijvende vrede begint bij een inclusieve samenleving waarin ieder mens een stem heeft, ongeacht achtergrond of gender. Met een eerlijke en rechtvaardige verdeling van macht. Met zeggenschap voor lokale gemeenschappen. Met sterke democratische waarden en instituten.

In Nederland geloven we graag dat wij die zaken op orde hebben. Maar onze democratie staat onder druk. Steeds meer mensen wantrouwen de rechtstaat, de politiek, de media. Conflict, haat en geweld liggen dagelijks op de loer

Wij weten als geen ander welke gevaren op de loer liggen als machtsverhoudingen steeds verder uit balans raken en mensen het vertrouwen in instanties en elkaar kwijtraken. En daar moeten we iets mee.



Op de omslag

Halverwege de Piazzale della Libertà (Grote plein van de Vrijheid) in Pesaro (Le Marche, Italië) staat in een kunstig aangelegde waterspiegel de Sfera Grande (Grote Bol) van de hand van Arnaldo Pomodoro “zweeft”. Een mooi symbool voor de Vredesweek.

-Jan Bruil



KerkLeven in
Volgende nummers

Editie
november
december

Kopijdatum
27 oktober
24 november

Verschijnt
14 november
12 december

Vredesweekessay 2023, Dion van den Berg

Blijvende vrede begint bij een inclusieve samenleving waarin ieder mens een stem heeft, ongeacht achtergrond of gender. Met een eerlijke en rechtvaardige verdeling van macht. Met zeggenschap voor burgers en lokale gemeenschappen. Met sterke democratische waarden en instituten. In dit essay licht Dion van den Berg deze bijzondere link tussen vrede en democratie nader toe.

“Democratie is – letterlijk – niet gratis.” Premier Rutte zei het, februari jl., op een bijeenkomst van de Universiteit van Leiden. Om te vervolgen dat de regering daarom meer geld voor Defensie had uitgetrokken. Maar we weten dat wapens alleen nooit vrede of democratie opleveren. Wie waarde hecht aan vrede en democratie, moet ook durven investeren in vrede en democratie. Met geld, maar ook met andere middelen.

Positieve vrede

PAX gaat uit van ‘positieve vrede’. Positieve vrede, dat is meer dan alleen de afwezigheid van oorlog (de ‘negatieve vrede’). Het schetst een situatie waarin burgers zich veilig weten – ook in economisch, sociaal en cultureel opzicht, en zich ten volle kunnen ontplooiën. De Global Peace Index gaat uit van acht pijlers die tezamen positieve vrede schragen waaronder een goed functionerende overheid, acceptatie van de rechten van anderen, afwezigheid van corruptie, vrije informatiestromen en een eerlijke verdeling van (gemeenschaps)middelen. De kernwaarden van PAX, de menselijke waardigheid en solidariteit, sluiten daar mooi bij aan. Natuurlijk is Nederland nu niet een land in oorlog, maar juist omdat we uitgaan van de ‘positieve vrede’ en we in Nederland toename van hardnekkige problemen zien, zal PAX de komende jaren ook in eigen land aan vrede en aan democratie werken.

Er zijn diverse organisaties die zich expliciet inzetten voor democratie, voor wie versterking van de democratie de centrale missie is. Waarom is de strijd voor democratie, in buiten- en binnenland, ook van groot belang voor PAX als vredesorganisatie? Als vredesorganisatie herkent PAX processen die kunnen leiden tot spanningen in de samenleving, en onder omstandigheden tot geweld. En als we kijken naar de internationale arena, is het duidelijk: democratie vergroot de kansen op duurzame vrede. Van alle bestuursvormen is het de democratie die participatie van burgers het best faciliteert, zeggenschap honoreert, minderheden respecteert en kansen op geweld bij het publieke en politieke debat zo klein mogelijk maakt. De opkomst van het populisme, de invloed van fake news, de verruwing van het publieke debat als gevolg van social media maken duidelijk dat ook een gevestigde democratie als Nederland in de problemen kan geraken.



Democratisering van het debat over vrede en veiligheid

Werken aan democratie en werken aan problemen in Nederland is voor PAX niet nieuw. In de jaren zestig en zeventig besteedden Pax Christi Nederland en het IKV, die later zouden opgaan in PAX, veel tijd aan bewustwording over mondiale vraagstukken. In dat kader was er ook aandacht voor de vele tienduizenden Nederlandse werknemers die hun banen kwijtraakten toen hele sectoren verplaatst werden naar lagelonenlanden. Democratie was altijd een kernbegrip voor ons vredeswerk. PAX gaf in Nederland mede richting aan het debat over democratisering van vrede en veiligheid. Een bekende uitspraak uit die tijd: 'Vrede is te belangrijk om alleen aan politici en militairen over te laten.' De vredesbeweging pleitte voor meer betrokkenheid van burgers bij vraagstukken van oorlog en vrede. De grote demonstraties tegen kernwapens van de jaren tachtig (Amsterdam, 21 november 1981 en Den Haag, 29 oktober 1983) gaven uiting aan de wens van burgers mee te praten. De maatschappelijke discussie toen richtte zich niet alleen op de kernwapens en vrede en veiligheid in Europa. Lokaal werd bijvoorbeeld ook ingezet op vredeseducatie, binnen en buiten de scholen. Het was dan ook niet verwonderlijk dat PAX en lokale vredesgroepen zich later ook bezighielden met multireligieuze initiatieven, zeker na de terroristische aanslagen op de Twin Towers toen ook in Nederland de relatie met Islamitische burgers en gemeenschappen onder druk kwam te staan. Meer recent, tijdens de eerste fase van de oorlog in Syrië, toen vele tienduizenden vluchtelingen ook naar Nederland kwamen, stelde PAX met het project 'Verhaal van een Vluchteling' een groep van hen in staat om hun verhaal te vertellen op met name middelbare scholen en MBO-instellingen.

Dit is het eerste deel van het essay van Dion van den Berg. Het hele essay en nog veel meer over de Vredesweek 2023 is te lezen op paxvoorvrede.nl/vredesweek/

Zal de dag nog komen
dat de bergen vrede dragen,
de heuvels gerechtigheid?
Dat al wat ademt
niet langer zucht en schreit?
Om uw schepping in nood
roepen wij u aan.

Zal die dag nog komen
voor wie wakker liggen in de nacht,
verdrietig, vol zorgen,
eenzaam en ongerust
door de bange dromen?
Om uw mensen in nood
roepen wij U aan.

Zal die dag nog komen
voor wie geweld is aangedaan,
voor wie te lijden heeft
van man en macht,
voor wie geen helper heeft,
wie niets meer verwacht?
Om wie vergeten raken
roepen wij u aan.

Sytze de Vries, uit Bij gelegenheid (1)

Predikant: ds. Karin Spelt • tel.: 06-13554749 • e-mail: karin.spelt@gmail.com

Scriba: Marian Lusink • tel.: 0313-479174 • e-mail: scriba@kerkdrempel.nl

Website: www.kerkdrempel.nl

Van de predikante

Ga mee- Samen getuigen van geloof, hoop en liefde

Dit thema reikt de Protestantse kerk in Nederland als jaarthema aan. Daarmee wordt een oproep gedaan om samen op te trekken met andere gelovigen en mensen van goede wil. Een oproep om je bewust te zijn van de diversiteit en veelkleurigheid van christenen in Nederland en wereldwijd. Contact leggen met andere christenen in de omgeving en te verkennen hoe je samen Gods liefde kunt leven en kunt getuigen van geloof, hoop en liefde. Mooi dat wij dat in de samenwerking met verschillende kerken in de regio Doesburg al doen. Deze maand komt de eerste gezamenlijke digitale nieuwsbrief uit. Met een nieuwe naam en een nieuw logo. Alle activiteiten die we samendoen worden daarin bij elkaar gezet.

Als jaarthema voor alle activiteiten is gekozen voor het woord: **Levenskunst**. Op zondag 1 oktober is de eerste activiteit met als titel 'de kunst van het sterven'. Filosofe Marli Huijzer verzorgt een lezing in de Martinikerk in Doesburg rondom het thema van haar laatste boek: 'de toekomst van het sterven'. Op zondag 8 oktober is de gezamenlijke kerkdienst in de RK Martinuskerk aan de Juliana van Stolberglaan in Doesburg. Deze gezamenlijke dienst is voor ons tevens de startzondag.

De oproep om samen op te trekken gaat wat mij betreft verder dan alleen de christelijke kerken. We hebben ook veel raakvlakken met mensen van andere religies zoals moslims en boeddhisten. Eigenlijk staat in elke religie de liefde centraal. Zo kunnen we ons mee laten nemen in Gods wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde. Ook mensen die zich niet met een religie

verbonden voelen kunnen leven vanuit liefde. Ook deze contacten buiten de kerk zijn waardevol. De laatste jaren kijk ik regelmatig op de website van Nieuw-wij. Een online-platform dat al 15 jaar bestaat. Opgekomen in een tijd, waarin polarisatie toenam. In plaats van de verschillen tussen mensen en religies te benadrukken, zoeken zij naar overeenkomsten en verbinding. Met respect voor de eigenheid

en het anders-zijn van mensen.

Op de website staat het doel met de volgende woorden beschreven:

Nieuw Wij wil de verschillen verbinden en bijdragen aan een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt. Dit doet Nieuw Wij door actuele maatschappelijke ontwikkelingen te signaleren en te agenderen en daarbij de juiste vragen te stellen.

Deze missie, opgesteld in 2008, is nog steeds zeer actueel. In het eerste decennium sinds de oprichting van Nieuw Wij betrof polarisatie vooral afkomst, religie (Islam) en migratie. De afgelopen jaren verscherpten tegenstellingen tussen 'elite' en 'volk', tussen arm en rijk en tussen stad en platteland. De oorlog in Oekraïne roept een veelheid aan visies en meningen op over vrede, vrijheid en verzoening.

NieuwWij
verbindt de verschillen

Opvattingen over maatschappelijke vraagstukken lijken steeds meer aanleiding te geven tot conflicten, of het nu gaat over klimaat, pandemieën, gender, ongelijkheid, vluchtelingen, dierenwelzijn of internationale spanningen en oorlog. Daarnaast zetten extreme opvattingen democratische instituties onder druk. Er blijft grote behoefte aan een geluid dat verschillen niet ontkent of verbloemt, maar onderkent en benut.

Een website vol waardevolle en interessante bijdragen. Leuk om een keer op te kijken.

-ds. Karin Spelt

Vrouwengroep Drempt

Onze vrouwengroep bestaat al 51 jaar en is ontstaan vanuit de Hervormde Kerk.

Een keer per maand komt onze groep bij elkaar in het Kerkhuis te Hoog-Keppel

op de derde woensdag van de maand van 14:00 – 16:15 uur.

Er wordt een jaarprogramma gepresenteerd en de contributie bedraagt € 25 per seizoen, dat loopt van september tot en met mei daaropvolgend. Soms komt daar nog een extra vergoeding bovenop voor de uitjes die we twee keer per jaar organiseren.

We hebben 23 vaste leden, maar iedereen is van harte welkom. Ook als je niet in Drempt woont. En het maakt absoluut niet uit welke religie je hebt. En je bent ook niet verplicht om elke maand te komen, want er zullen best wel onderwerpen zijn die jou niet aanspreken. Als je geen seizoens-contributie hebt betaald, dan betaal je alleen als je bijvoorbeeld die ene middag, die jou wel interesseert, komt. De kosten daarvan zijn slechts € 3,50.

Voor de komende vier maanden hebben we het volgende georganiseerd:

woensdag 18 oktober: **Sravana**, medewerkers van stichting Sravana komen vertellen over de mogelijkheid van ondersteuning in de thuissituatie in de laatste levensfase.

woensdag 15 november: **Voedselbank**, deze middag komt iemand van de voedselbank vertellen over het reilen en zeilen op de voedselbank.

woensdag 20 december: **Kerstviering**, we hanteren een Liturgie en daarna hebben we een kerstmaaltijd, aanvang 17:00 uur.

woensdag 17 januari 2024: **Jaarvergadering**

Voor vragen of verdere informatie kun je bellen naar Thea Hendriksen:

0313-473812 of 06-26992235

In Memoriam Henk Dijkerman

Op 4 augustus is Henk Dijkerman overleden in de leeftijd van 96 jaar. Hij woonde aan de A.G. Nooijweg in Hoog-Keppel. De laatste maanden werd hij verpleegd in hospice Sravana in Doetinchem.

Henk is geboren in 1927. Bijna een eeuw geleden. Veel tijden heeft hij meegemaakt. Geboren op Landgoed Middachten in De Steeg, waar zijn vader koetsier was. Als vierde kind en enige zoon.

Na de Ulo ging hij werken bij de belastingdienst. In 1954 trouwde hij met Janny. Zij liep stage op het kasteel en werkte in de tuin. In het begin woonden ze in bij zijn ouders. Later een huis in Velp en Rheden. Er werden drie kinderen geboren. Maarten en Hans in 1955 en 1957. Nienke in 1967. In 1973 verhuisden ze naar Ruinerwold in Drenthe. Hij kreeg daar werk bij een verzekeringsmaatschappij. Toen Henk 57 jaar was kon hij met pensioen. Het was een geschenk dat in die tijd een boerderij op Landgoed Middachten vrijkwam. Met heel veel plezier hebben Janny en hij daar gewoond. Misschien wel de beste jaren van hun leven. Toen ze ouder werden verhuisden ze naar een appartement in Hoog-Keppel. Tot groot verdriet ontwikkelde Janny de ziekte van Alzheimer. Vier jaren geleden moest ze helaas op den Ooiman gaan wonen. Henk heeft haar vier jaar lang elke dag trouw bezocht.

De afgelopen jaren heb ik veel met Henk mogen delen. Met name hoe het geloof hem droeg en kracht gaf. De kerk was belangrijk voor Henk. Hij hield van de liturgie. Henk zong zelf ook goed en graag. Met name de liederen van Barnard waren hem dierbaar. Zijn droom was om operazanger te worden. Maar die kans kreeg hij niet in de tijd dat hij opgroeide. Bijzonder vond hij het dat zijn kleinzoon wel professioneel musicus is geworden.



Henk koos voor zijn afscheid de woorden van Psalm 121. Een pelgrimslied. Een lied dat met je meegaat op de weg door het leven. Henk had er steun aan. Aan het beeld van God die met je meegaat. De God die je om hulp kunt vragen. Ik heb de psalm de laatste jaren vaak met hem gelezen als ik bij hem was. Het ontroerde hem altijd. Hij vond het begin van de psalm mooi. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Vanwaar komt mijn hulp. Mijn hulp is van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Maar ook het eind vond hij erg mooi. De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen. Van nu aan tot in eeuwigheid. De Heer is erbij. Vanaf je geboorte tot je sterven. Vangt je ook op aan de andere kant van de grens. Bewaart je in zijn liefde in eeuwigheid. Daarop vertrouwde hij.

Vele mensen typeren Henk als een lieve man, een mooi mens, een gentleman. Hij hield van de oude beleefdheidsvormen. En ook van traditionele christelijke normen en waarden. Levend vanuit liefde, respect, barmhartigheid en naastenliefde. Die levenswijze heeft hij ook aan zijn kinderen en kleinkinderen meegegeven. De dienst der gedachtenis was op 10 augustus in de kerk van Hoog-Keppel. Daarna begeleidden zijn kinderen hem naar het crematorium in Dieren. Zij als zal na de dood van Janny worden verenigd met dat van haar en zij zullen samen begraven worden in het familiegraf in Ellecom. Het was bijzonder dat de ontmoeting na de uitvaart op kasteel Middachten was. De plek waar hij met zoveel plezier heeft gewoond.

Ontvangen gift

Wij danken de nabestaanden en van de heer Henk Dijkerman hartelijk voor de gift van € 250. Dit was een wens van Henk.

De familie schreef ons:

We hebben in de prachtige kerk van Hoog-Keppel een hele mooie afscheidsdienst mogen hebben.

Precies zoals hij had gewenst. De hele dag was emotioneel en onvergetelijk. Ik denk dat onze vader trots en dankbaar was geweest!



Dankbetuiging



BEDANKT lieve mensen voor de vele blijken van medeleven en aandacht na het zo onverwachte overlijden van mijn lieve kleinzoon Niek op dertienjarige leeftijd, zoon van Bram en Mieke en broer van Gijs. Het doet me goed te weten dat er zo is meegeleefd.

Hartelijke groet,
- Elsbeth Besselink

Uw steun waard

Collecte opbrengsten in augustus 2023

De eerste collecten voor diaconaal werk en het beheer van de kerk brachten in de maand augustus 2023 € 237,15 op.

Twede collecten

6 augustus De Zonnebloem, afdeling Hummelo-Keppel	€ 38,00
13 augustus Stichting Eardrop	€ 135,05
20 augustus Zomerzending Ghana	€ 59,30
27 augustus Simba Health	€ 58,70

Uw gift overboeken

U kunt uw gift ook overmaken op de rekening NL72RABO 0315 0025 73 t.n.v. Prot. Gem. Drempt en Oldenkeppel, o.v.v. collecte; hiervan is zoals gebruikelijk 50% bestemd voor diaconaal werk en 50% voor het beheer van de kerk.

Wilt u geven aan één van de diaconale projecten? Dan kunt u uw gift overboeken naar het bankrekeningnummer van de diaconie: NL 43 RABO 0315 0008 64 t.n.v. Diaconie PGDO o.v.v. het doel



Hartelijk dank!

7



Ontmoeten ~ Inspireren ~ Delen

in de regio Doesburg
RK Parochie Sint Martinus, Remonstrantse Gemeente
Samenwerkingsgemeente Ooipoortkerk, Leger des Heils
PG Angerlo-Doesburg, PG Drempt en Oldenkeppel, PG Hummelo

Ontmoeten Inspireren Delen

Deze maand ontvangt u de eerste digitale nieuwsbrief van de gezamenlijke kerken in de regio Doesburg. Een vruchtbare samenwerking in de coronatijd heeft geleid tot een blijvende samenwerking. De afgelopen jaren is de samenwerking gegroeid. Twee keer per jaar is er een gezamenlijke kerkdienst in de grotere kerken. In de tijd van advent en de veertigdagentijd zijn er vespers en meditatieve vieringen in de kleine kerken. Daarnaast organiseren we samen de activiteiten op het gebied van ontmoeting en inspiratie. Het gezamenlijk aanbod bieden we aan met een nieuwe naam en een nieuw logo. Dit logo vindt u ook in ons kerkblad terug bij de pagina's over onze gezamenlijke activiteiten.

Wanneer u in de toekomst deze nieuwsbrief en informatie over de activiteiten vanuit de samenwerking wilt ontvangen, vragen wij u ons uw emailadres te geven. U kunt dat doen door een email te sturen: bruil.jan@online.nl

Als u de Nieuwsbrief al digitaal ontvangt hoeft u uw emailadres niet opnieuw te sturen.

De woorden ontmoeten, inspireren, delen passen bij wat we samendoen. Elkaar ontmoeten bij vieringen en andere activiteiten. Ons laten inspireren. En daarvan delen. Aan elkaar. Maar ook in ons dagelijks leven, in ons werk en in de samenleving.

Het jaarthema dit jaar is 'Levenskunst'. Door het jaar heen zijn er activiteiten met deelthema's die hierbij passen.

We beginnen op zondag 1 oktober met de kunst van het sterven.

-ds. Karin Spelt

Presentatie door filosoof Marli Huijser

De kunst van het sterven

Het Platform Kerk = Samenleving van de Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg organiseert op zondagmiddag 1 oktober 2023 14:00 -16:00 uur in de Grote of Martinikerk, Kerkstraat 4 te Doesburg

een bijeenkomst met een presentatie door de filosoof en voormalig arts Marli Huijer over haar laatste boek:



De toekomst van het sterven

U bent welkom vanaf 13:30 uur. Er is koffie/thee met iets erbij.

Duizenden jaren was onsterfelijkheid alleen weggelegd voor de goden. Tegenwoordig willen verouderingsdeskundigen en transhumanisten dat mensen minstens honderd jaar in gezondheid kunnen leven om vervolgens snel en pijnloos de wereld te verlaten. In werkelijkheid begint de aftakeling kort na ons pensioen en duurt dan zo'n vijftien jaar. Hoe verhouden we ons tot de laatste levensfase? Bereiden ziekten en aftakeling ons voor op de dood? Is de zorglast van de laatste levensfase nog op te brengen als de hele samenleving ouder wordt? Zijn er grenzen aan de groei van de levensduur? Bestaat er zoiets als een juist moment van sterven?

In *De toekomst van het sterven* onderzoekt Huijer onze omgang met veroudering en de dood, zowel op persoonlijk, maatschappelijk als politiek vlak.

Marli Huijer (1955) was van 2015 tot 2017 Denker des Vaderlands. Ze is emeritus-hoogleraar publieksfilosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en schreef een groot aantal filosofieboeken, waaronder *Achterblijven - een nieuwe filosofie voor een grenzeloze wereld* (2016) en *Discipline - overleven in overvloed* (2013).

Ze heeft ook een vaste column in het dagblad Trouw.

Aan het einde van de presentatie kunnen we met Marli Huijer in gesprek gaan en haar vragen stellen.

De bijeenkomst is bedoeld voor een breed publiek.

De gespreksleider van de middag is Peter van den Brandhof uit Doesburg. Na lang gewerkt te hebben in de scheepvaartbranche werd hij directeur van het Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Hij interviewde onder andere Sonja Barend in de Gasthuiskerk van Doesburg.

Na de bijeenkomst is er gelegenheid om met elkaar na te praten en nog wat te drinken.

Een bijdrage voor dekking van de onkosten wordt zeer op prijs gesteld.

Zondag 8 oktober 2023 10.00 uur

Gezamenlijke dienst in de Heilige Martinuskerk in Doesburg, Juliana van Stolberglaan 3

Op 8 oktober ontmoeten de kerken in de regio Doesburg elkaar in de halfjaarlijkse gezamenlijke dienst. Voorgangers zijn Toos Looman (RK parochie), ds. Susanne van der Sluijs (Remonstranten) en ds. Elise Wijnands (PG Angerlo-Doesburg en PG Hummelo. Het is mooi dat we als kerken in de regio de krachten kunnen bundelen en ook voor het komende seizoen weer diverse gezamenlijke activiteiten en vieringen kunnen aanbieden. In de viering van 8 oktober zal het nieuwe thema **'Levenskunst'** geïntroduceerd worden. Levenskunst is een veelomvattend begrip, we willen dan ook verschillende facetten aan bod laten komen. Zo komt bijvoorbeeld **'de kunst van het sterven'** terug in de lezing van Marli Huijter, over de toekomst van het sterven op zondag 1 oktober in de Martinikerk. Op 21 november is er in het Kerkhuis in Hoog-Keppel een avond over **'de kunst van het loslaten'**.

Tijdens de thema-avond op woensdag 8 november, in de kerk van Hummelo, staat **'de kunst van verbinding'** centraal. Wat verbindt ons met elkaar? Wat hebben we in onze dorpen als verbindende factoren? Denk aan de dorpsfeesten en kermis in september, muziekvereniging Hummelo en Keppel, zangkooren, sportverenigingen en kerken.

Verdere gezamenlijke activiteiten:

'Wat hebben we bij de koffie?'

'Wat hebben we bij de koffie?' is een ontmoetingsochtend op de eerste woensdag van de maand, waarbij een kopje koffie/thee niet alleen vergezeld gaat van wat lekkers, maar ook van een kort programma. Dit kan een gastspreker zijn, iets met verhalen, of muziek.

We bieden **'een gezellige inloop met een plus'**.

Er wordt altijd **'iets'** aangeboden, maar dat duurt maximaal een half uur.

Daarvoor en daarna is er ruim tijd voor koffie en gesprek.

4 oktober Marcel en Annet Blok

Marcel en Annet zijn samen een goed Blok het **'Zilverblok'**

Samen, met elk een eigen idee, samen brainstormen.

Samen schaven en ontwerpen, samen werken.

Annet is goudsmid en maakt en ontwerpt sieraden; Marcel is zilversmid en maakt en ontwerpt objecten en gebruiksvoorwerpen. Deze combinatie geeft uitgesproken ontwerpen.

Locatie: Koffieruimte van de Ooipoort kerk, Ooipoortstraat 52 Doesburg

Tijd: 10:00 – 11:30 uur

Kosten: Vrijwillige bijdrage i.v.m. onkosten.

Organisatie 'Wat hebben we bij de koffie?' wordt georganiseerd vanuit de gezamenlijke kerken uit Doesburg en omgeving. Iedereen is welkom

Contact: Wim Gilsing w.gilsing@outlook.com

Ans Woudenberg woudenberg.rienans@gmail.com

Prikkelarme kerkdienst in de Remigiuskerk in Hengelo gld

Voor iedereen die een 'normale' kerkdienst te druk, te vol, te chaotisch vindt, organiseren wij op zondag 24 september een prikkelarme, voorspelbare en rustgevende kerkdienst. Het vormgeven van de kerkdienst is gebeurd in overleg met ervaringsdeskundigen.

De kerkdienst vindt plaats in de Remigiuskerk in Hengelo gld van 12:00 tot 12:30. Er is een liturgie op papier aanwezig. Muzikale medewerking gebeurt door een pianist.



Predikant: ds. Elise Wijnands • mob.: 06-23517979 • e-mail: dominee@kerkhummelo.nl •
Scriba: dhr. Barend Verkerk • adres: Van der Hardt Abersonlaan 2, 6998 AX Laag-Keppel •
tel.: 0314 - 849896 • e-mail: scriba@kerkhummelo.nl • **Website:** www.kerkhummelo.nl

Het Woord

Het woord dat U ten leven riep is niet hoog, is niet diep. Het woord is niet ver weg aan de overkant van de oceaan, of boven hoe vaak je ook naar de hemel kijkt bij dag of bij nacht. Alleen het Woord kan het hart toespreken. Rondom u klinkt de stem van God: vlak voor u ligt de weg ten leven.

Deze woorden uit Lied 316 zijn door Jan Wit geschreven bij Deuteronomium 30:11-16. Het is een oproep om de woorden van God letterlijk ter harte te nemen en van daaruit jouw levensweg te bewandelen, wetende dat God met je is. Zo kunnen we het volgende aan God vragen:

*God,
fluister het tot mij;
in de stilte van de dag,
in het piekeren in de nacht,
in de stappen die ik zet:
dat U met mij op weg bent.*

*Fluister het mij in,
als de twijfel mij overvalt,
als cynisme mijn geloof verjaagt,
als alles zinloos lijkt:
dat U mij niet loslaat.*

*Fluister tot mij,
vriendelijk en beslist:
dat U de vaste grond wilt zijn onder mijn voeten,
als daglicht om mij heen zult zijn,
de toekomst die mijn vertrouwen wenkt.*

(Uit vaste grond. Uitgave via: petrus.protestantsekerk.nl/vasteground)



Bij de diensten

Zondag 24 september gaat ds. Deodaat van der Boon uit Hummelo voor.

Ds. Charlotte Goldschmeding is de predikant op 1 oktober. Het is dan Israëlzondag.

De kerk in Hummelo is op 8 oktober gesloten, maar voor een gezamenlijke dienst met andere kerkgenootschappen kunt u terecht in Doesburg in de RK kerk. Zie voor nadere info de gezamenlijke regiopagina in dit nummer. De dienst op 15 oktober wordt geleid door ds. Elise Wijnands.

Koster/organist

24 september: Gerrit Minkhorst/Broer de Boer

1 oktober: Ab de Vries/Ap Addink

15 oktober: nnb/Atze Douma

22 oktober: Chris Vrogten/Ap Addink

Uitgangscollectes

24 september: Kerk in Actie (Syrië)

1 oktober: Kerk en Israël

15 oktober: Eredienst en muziek

Bloemengroet

Zondag 13 augustus werden de bloemen bezorgd bij mw. Brekveld en de week daarop bij de familie Ankersmit.

Op 27 augustus werd mw. Oosterink-Rexwinkel op Hyndendael met bloemen verrast. Na de dienst van 3 september ontving mw. Siska Scholten aan de Smidshoek de bloemengroet.

Opbrengst collectes juli & augustus

In de dienst

Kerk: € 165,61 & € 106,84

Diaconie: € 110,40 & 71,22

Uitgangscollectes

2 juli	€ 80,05	Plaatselijk Jeugdwerk
9 juli	€ 68,45	Poor People Fund
16 juli	€ 44,00	Eredienst en Muziek
23 juli	€ 39,80	Plaatselijk diaconaal werk
30 juli	€ 101,91	Plaatselijk pastoraat
6 augustus	€ 61,50	St. Barmuja Ethiopië
20 augustus	€ 40,40	Plaatselijk diaconaal werk
27 augustus	€ 40,84	Plaatselijk kerkenwerk



2023

Actie
Kerkbalans



Herinnering Kerkbalans 2023

Heeft u uw toezegging voor 2023 al overgemaakt? Misschien is uw antwoord nee en is het aan uw aandacht ontsnapt. Daarom deze herinnering met het vriendelijke verzoek de toegezegde bijdrage alsnog te voldoen. Uw bijdrage is welkom op rekeningnummer NL91RABO.03150.02 522 ten name van Kerkrentmeesters Hummelo onder vermelding van "Vrijwillige bijdrage 2023".

Namens de kerkrentmeesters, hartelijk dank voor uw medewerking!



Dameskrans

Op *donderdagmiddag 21 september* starten we het seizoen. We komen bij elkaar van 2 tot 4 uur in Dorpshuis De Ruimte. Op deze middag praten we gezellig bij en doen een aantal spelletjes.

Op *donderdagmiddag 19 oktober*: dialect lezen door Johanna Oortgiesen, wederom van 2 tot 4 uur.

Gasten zijn welkom!



Jeugd- & Kinderkerk

Op de laatste zondag van het seizoen, in de openluchtdienst van 2 juli, maakten Teun en Amélie de overstap naar de jeugdkerk. Het was een zonnige zondagmorgen en de locatie bij de fam. van Zadelhoff was prachtig. Op die mooie locatie kregen beiden de rugzak met inhoud omgehangen en na een rondje om de boerderij stapten ze over de drempel hun nieuwe leven tegemoet. Maar voordat ze die rugzak kregen, kregen ze eerst nog een bijbel, allebei uit handen van hun oma. Na alle mooie woorden en goede wensen kregen ze het volgende gedicht mee:

*Droom je dromen verder
Dan morgen of vandaag*

*Stop niet bij je grenzen
Wat wil je nou echt graag
Wat zou je hopen
Dat jou zou overkomen*

*Onthoud
Zeg nooit nooit
Tegen je allermooiste dromen*



Wij wensen Teun en Amélie alle goeds voor de toekomst en hopen hen nog vaak bij de jeugdkerk te zien.

Inmiddels is de welverdiende vakantie weer voorbij en zijn we weer bezig met het voorbereiden van een nieuw seizoen. Het nieuwe seizoen start op *zondag 17 september*. Op deze startzondag gaan wij van start met zowel kinderkerk als jeugdkerk. Het thema van dit seizoen is "Ga mee!". In het kader van dit thema willen we dit seizoen wat meer dingen samen gaan doen met onze burens. Het afgelopen seizoen was de vakantietas daarvan een voorbeeld, een project dat zowel door Drempt & Oldenkeppel als door ons als positief werd ervaren. Ook gaan we weer proberen om kinderen die wat verder van de kinderkerk afstaan te betrekken bij onze activiteiten. Dus kortom, een nieuw seizoen en genoeg ideeën weer om mee aan de slag te gaan. We hopen jullie allemaal weer te zien op startzondag bij de kinder- of de jeugdkerk.

- Anita Nusselder



Gebed om mensen van vrede

Vol verlangen bidden we
om mensen van vrede
om mensen die het geluid van oorlog en geweld
overstemmen met woorden en daden van liefde
Heer, ontferm U!

Vol verlangen bidden we
om mensen die helpen dragen
om mensen die niet alleen voor zichzelf opkomen
maar de gemeenschap in het oog houden
Christus, ontferm U!

Vol verlangen bidden we
om mensenkinderen van God
die het licht steeds weer opnieuw ontsteken
en met hoop en volharding staande blijven
onderweg naar morgen
Heer, ontferm U!

- ds. Rianne Veenstra

Tip: Beluister ook het lied
'Kom met het licht van uw ontferming'.

Nieuws van de diaconie

Uitgangscollecte 24 september

Kerk als plek van hoop en herstel in Syrië

In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. Toch is het herstel van kerken het enige wat perspectief biedt. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. Tientallen gebouwen worden opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn. De eigenaar betaalt minstens 30 procent van de kosten. Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Herstel van de kerk, het hart van de christelijke gemeenschap, betekent herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst. Geef in de collecteweek en steun het werk van de kerken in Syrië. Helpt u mee?



Wat mag u inleveren

WEL inleveren

NIET inleveren



Draagbare kleding



Lingerie



Vulle of losse kleding



Afval



Tassen en accessoires



Schömen

Middelen en
tuinkuipers

Voorbereiding



Knuffels en speelgoed

Levering van kleding
kan ook worden gedaan bij de
Kerk in Actie, maar het is niet mogelijk om het te laten
afleveren bij de Kerk in Actie.

Sams Kledingactie



Op zaterdag 23 september 2023 kunt u in Hummelo draagbare kleding, lingerie, knuffels, inleveren in het voorportaal van de **IKC-school de Woordhof** aan de Keppelseweg 56. Leden van de diaconie zijn dan van **10.00-12.00 uur** aanwezig om de goederen in ontvangst te nemen. Deze actie is een gezamenlijk initiatief van de diaconieën van Drempt & Oldenkeppel en Hummelo. Voor meer informatie zie: [Samskledingactie.nl](https://www.samskledingactie.nl)

Puttler 6 | 3351 VS Leek | 088-2080100 | info@samskledingactie.nl

#Sams goed voor elkaar

Wilt u deze diaconieprojecten financieel steunen?

Dan kunt u gebruikmaken van het banknummer van de diaconie door uw bijdrage direct over te maken t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hummelo: NL34RABO 03150.00.929.

Bij voorbaat hartelijke dank!

Ten slotte,

een hartelijke groet van vanuit de Hummelose kerkenraad.

Predikant: vacant • • •

Scriba: dhr. Gerrit Huurnink • tel.: 06-57142201 • e-mail: pknwichmond@gmail.com •

Adres: Protestantse gemeente te Wichmond, Dorpsstraat 16, 7234 SN Wichmond •

Website: wichmond.protestantsekerk.net • **Koster:** mw. G. Schepers • tel.: 0575-441420



Uit de pastorie

Het werk van dominees bij elk kerkblad en nu.....leegte in de pastorie.

De dominee en zijn vrouw zijn weg en laten een zekere leegte achter. Behalve in de keuken een koelkast/vriescombinatie die gebruikt mag worden bij de aanzet van een dorps huis in de voorkamers. Die leegte wordt dus vervuld dankzij de leegte achter en op initiatief van degene die, nee, niet die die leegte achterliet

want in elk hoekje en gaatje van de pastorie is wel iets te vinden van een verhaal. Meer dan honderd jaar heeft dit gebouw een invulling gehad voor het dorp, heeft het dorp zien groeien en veranderen. Dat dat anders is is zeker en of het beter is.....soms wel en soms niet, maar goed leegte of niet we gaan met frisse moed op weg naar een nieuw begin en een nieuwe start. Te beginnen met startzondag. Goedgoan.

-Groet Philip

Gezamenlijke kerkdienst Cluster D 1 oktober a.s.

In de kerkbladen van februari/maart 2023 hebt u kunnen lezen wat Cluster D inhoudt. Het cluster omvat de gemeenten Hengelo(gld) Steenderen/Bronckhorst, Vorden, Wichmond en Zelhem. De kerkenraden komen regelmatig bij elkaar en graag willen we ook gemeenteleden met elkaar laten kennismaken. Daarom is er op 1 oktober om 10.00 a.s. in de kerk van Hengelo wat we zouden willen noemen de Bronckhorster kerkendag. Op deze morgen willen de gemeenten samen een dienst houden in één kerk en zijn de andere kerken voor één morgen dicht. De dienst is voorbereid door ambtsdragers uit alle kerken waaronder de predikanten van Hengelo en Steenderen.

Aan de dienst werken leden van alle gemeenten mee als ambtsdrager, lector, zanger kindernevendienst, teenerdienst, oppas, gastvrouw/heer. Zelfs het lekkers bij de koffie komt uit alle gemeente.

Na de dienst er is ruimte om elkaar en dan met name leden van de andere kerken te ontmoeten te ontmoeten bij de koffie/thee/fris.

Wilt u naar de dienst komen, maar hebt u geen vervoer dan kunt u dit melden bij degene die de autorijdienst in uw eigen gemeente verzorgt.

We hopen dat de kerk in Hengelo overvol raakt en u kunt de dienst ook thuis volgen via kerkdienst gemist.

We hopen op een mooie start van meer samenwerking tussen onze kerken op welke manier dan ook

-De kerkenraden van cluster D



Even voorstellen, introductie Wichmond

Vanaf 1 augustus ben ik beschikbaar voor pastorale zorg in de vacaturetijd na het vertrek van ds. Tim Wiersum.

Als Pieterneel Jacqueline Bennink ben ik in 1958 geboren in Enschede en in 1959 verhuisd naar Doorn. Na de middelbare school, het Revius Lyceum in Doorn, ging ik in Utrecht theologie studeren vanaf 1977. Na mijn studie heb ik enkele jaren gewerkt voor een geloofszending, gevestigd in Zeist. In 1986 trouwde ik met ds Johan Karel Vlasblom, die toen als hervormd predikant al enkele jaren werkzaam was in zijn derde gemeente Ommen. In 1991 nam hij het beroep aan naar de Herv. Gemeente van Langer- en Korteraar, gelegen ten noorden van Alphen aan den Rijn. We betrokken daar een oude pastorie, terzijde gelegen van het mooie kerkje, wat in de volksmond het Suikerpotje werd genoemd. Zelf kwam ik in 1993 als geestelijk verzorger te werken in zorgcentrum de

Lorentzhof te Leiden. Op 4 augustus 2002 ben ik daar als predikante bevestigd. Later heb ik in de vacaturetijd gewerkt voor de Herv. Gemeente van Koudekerk aan den Rijn. Vervolgens kreeg ik een taak in de Gereformeerde Kerk te Aarlanderveen, wat betreft de pastorale zorg en catechese. Met beide functies moest ik stoppen vanwege het emeritaat van mijn man in oktober 2010. Als predikantsvrouw heb ik altijd heel wat taken op me genomen in de gemeente, o.a. vrouwenvereniging, jonge vrouwenkring, gastvrouw bij kringwerk in de pastorie, kraambezoeken en het leiden van weeksluitingen in tehuizen in de regio. Ook ben ik voor Ter Aar en later voor de gemeente Nieuwkoop een aantal jaren BABS geweest, bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand, om huwelijken te mogen sluiten.

Na zijn emeritaat betrokken wij een woning in Nunspeet. Helaas openbaarde zich in april 2012 een ernstige ziekte bij mijn man en aan het einde van dat jaar is hij overleden. Na zijn heengaan heb ik enkele jaren gewerkt in de gemeente de Hoeksteen te IJsselmuiden en sinds 1 augustus 2013 ben ik als pastor bij zorgverlening het Baken, gevestigd te Elburg in dienst. Daarvoor ben ik nog steeds werkzaam op maandag, tegenwoordig in verpleeghuis de Hullen in Oldebroek. Het leiden van zanguren voor de bewoners, een bijbelgesprekskring en persoonlijke contacten horen tot de taken. De laatste gemeenten waar ik voor gewerkt heb zijn de PKN-gemeente van Steenderen en Bronkhorst en daarna de PKN-gemeente te Lochem. Op zondag vervul ik in een aantal gemeenten in de Achterhoek en soms verder weg kerkdiensten.

In juli 2015 leerde ik Gerhard Krajenbrink kennen, een weduwnaar met 3 volwassen kinderen. In juni 2016 zijn we getrouwd en sinds die tijd woon ik met hem in Vorden. Heerlijk wonen in het buitengebied! De zorg voor de schepping en de natuur gaat mij hierbij zeer ter harte. Sinds mijn tweede huwelijk heb ik Jacqueline als roepnaam aangenomen. In onze vrije tijd maken we graag fietstochten in de prachtige Achterhoek. Ook houd ik van zingen, doe mee met de cantorij van de Dorpskerk te Vorden en zing in de band Spirit en lees graag interessante boeken. Graag hoop ik in de komende tijd verschillenden van u nader te ontmoeten, want pastorale zorg heeft altijd mijn hart, omzien naar elkaar, luisteren naar levensverhalen, omgaan met levensvragen... En daarin iets van het Evangelie laten schijnen.

Met een hartelijke groet,

-Jacqueline Krajenbrink-Bennink



Uitje van de Koffieclub

Op dinsdag de 18e juli maakte de koffieclub die twee keer per maand in de pastorie bijeenkomt, een uitstapje naar Museum Boer Kip in De Hoven. Een aantal mensen gingen op de fiets en de rest kwam met de auto.

Het museum is een oud boerderijtje, ingeklemd tussen de huisjes van de Hoven. De landerijen die ooit als boerenland werden gebruikt zijn nu allemaal bebouwd met huizen, maar de boerderij is nog helemaal in de oude staat. De laatste bewoner, Herman Kip, was in zijn hart meer kunstenaar dan boer. Hij had geen opleiding genoten op schildergebied, maar schilderde uit zijn hoofd allerlei landschappen en versierde alle huishoudelijke voorwerpen met bloemmotieven, vogels, religieuze motieven en versierselen. Hij verzamelde van alles, beschilderde al die spullen en hing er het huis, de deel, de stallen en zelfs de buitenmuren mee vol. Over het leven en de schilderwerken van boer Kip is een film gemaakt waarin zijn burens het verhaal vertellen. Na zijn dood heeft de gemeente Zutphen de boerderij als erfenis aanvaard en zij zorgt nu voor het grote onderhoud van het pand. Het museum wordt gerund door vrijwilligers en die gaan met de bezoekers rond door het huis en over het erf en vertellen het verhaal met veel anekdotes.

Na het bezoek aan De Hoven was er een lunch in Het Volkshuis. Gezellig aan een lange tafel werd er geanimeerd nagepraat, waarna iedereen voldaan huiswaarts keerde.

-Margreet Gründeman



Kerkenraadsvergaderingen 10 juli en 14 augustus 2023

De voorzitter van de beroepingscommissie mw. Zwennie Langwerden, heeft aan het begin van de vergadering in juli toegelicht hoe beroepingswerk nu verder gaat. Zoals in juni-nummer van Kerkleven al vermeld stond is de beoogde predikant zelf tot de conclusie gekomen dat bij nader inzien het toch te ingewikkeld wordt om parttime predikant zijn in Wichmond te combineren met zijn huidige baan. De vacature voor 1/3 predikantsplaats in Wichmond is nu opnieuw uitgezet, met als sluitingsdatum 15 september. Vacature staat op de PKN vacaturewebsite, in de PKN wekelijkse nieuwsbrief, en op onze eigen website wichmond.protestantsekerk.net. Beroepingscommissie blijft hoopvol een predikant te vinden die ook als persoon bij onze gemeente en onze dorpsgemeenschap past.

Ds. Wiersum bracht zowel mondeling als schriftelijk, in algemene termen, enkele impressies naar voren, opgedaan bij zijn bezoeken 2018-2023 (onderbroken door covid-periode) bij alle gemeenteleden. Hij mocht met bijna iedereen een gesprek hebben. Ds. Wiersum kondigde vooraf zijn bezoek aan met een briefje in de bus en daarop drie vragen: (1) Wat vindt u van de kerk van Wichmond? Is die goed bezig, kan het beter? Heeft u tips? (2) Wat vindt u van het Christelijk geloof in deze tijd (anno 2023)? Heeft het waarde voor u? Hoe vindt u dat de kerk het geloof moet brengen? (3) Zijn er persoonlijk zaken waar u graag met uw dominee over zou willen spreken. Ds. Wiersum heeft op basis van zijn algemene impressies enkele aanbevelingen aan de kerkenraad gedaan, waarover de kerkenraad de komende tijd verder zal spreken.

De kerkenraad heeft gesproken over het pastoraat in vacaturetijd (zie ook stukje in kerkleven van juni) en over de pastorie (zie flyer bij vorige kerkleven).

-Ep Heuvelink [notulist]



De bloemengroet in de maand augustus

- 6 augustus Familie Hendriks-Nieuwenhuis, dhr. B. Haggeman en mw. R. Jansen-Cornelissen.
- 13 augustus Familie Zomer-Nijkamp en mw. B. L'istelle-Stokreef
- 20 augustus Mw. R. Eggink-Kl. Winkel en mw. A. Schuppers-Rietman.
- 27 augustus Familie van mw. G. Jansen-Huurnink, mw. D. Maalderink-Kl. Kranenberg en mw. G. Schepers-Stegeman





Stukje van de diaconie

In juni mochten wij in totaal €261,21 aan collecte-opbrengst ontvangen.

In augustus is er voor de Regenboog Groep gecollecteerd

De Regenboog Groep zet zich in voor mensen in armoede. Met 1200 vrijwilligers ondersteunen ze mensen die dakloos zijn, psychiatrische problemen hebben, gebukt gaan onder schulden, verslaafd zijn of eenzaam. In de negen inloophuizen (waar dagelijks 600 bezoekers komen) geven wij hen aandacht en zorg. Ook bieden ze dagbesteding en hulp van maatschappelijk werkers. Mensen die net op straat zijn komen te staan helpen ze aan een kamer bij een particulier, een tijdelijke woning of andere oplossing om afglijden te voorkomen.

In juli mochten wij in totaal €838,75 aan collecte-opbrengst ontvangen. Dit is inclusief de €502,50 van de ochtend en middagdienst bij Tim zijn afscheid. Ook mochten wij €50,- voor bloemengeld ontvangen.

Goed voorbereid met jongeren op weg

De jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk zet zich ervoor in dat jongeren zich thuis voelen in de kerk. De seizoenspakketten, gemaakt in samenwerking met lokale gemeenten, ondersteunen gemeenten het hele jeugdwerkseizoen door met materialen voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen.

Hartelijk dank voor je gift!



In september collecteren wij voor Collecte Protestantse Kerk 2023 - Kinderen en jongeren (Nederland)

Zijn jongeren de toekomst van de kerk? Nee, ze zijn waardevol om wie ze nu zijn. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ze zich thuis voelen in de kerk en serieus worden genomen. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig mee omgaan aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren.

Daarom heeft de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk seizoenspakketten gemaakt: een totaal jeugdseizoen aan materiaal voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen, uitgedacht in samenwerking met lokale gemeenten.

-De diaconie



Heel Wichmond en Vierakker bakte

Zou je bijna kunnen zeggen als je zag wat een grote hoeveelheid taarten er werd binnengebracht. Op zaterdag 9 september zo tussen 13.00 en 13.30 uur druppelden jong en oud de pastorie binnen met prachtige taarten. Dit was de plek waar de taarten ingeleverd konden worden en ze een nr. kregen toebedeeld want de jury mocht natuurlijk nog niet weten welke taart van wie was. Er werd nl. blind gejureerd. De jury bestond uit Wilfried Besselink, Charlotte Bonga en Tineke ten Dijk. Maar liefst 19 taarten waarvan 7 jeugd en 12 volwassen

taarten dongen mee naar de 1e prijs. Ze werden ook in deze categorieën beoordeeld. Zowel jong als oud had er veel werk van gemaakt. Deze keer kon men al beginnen met het proeven van de taarten tijdens de jurering. Voor €2,- kon men 3 stukjes taart uitzoeken, de opbrengst hiervan was voor stichting **"Het vergeten kind"** en bedroeg €250,- Dit keer was het hele gebeuren iets groter opgezet en in samenwerking met de RK geloofsgemeenschap. De middag vond plaats in de tuin naast het dorpsontmoetingscentrum. Er was medewerking van Com Cobre, men kon ook een soort open podium betreden als je een lied wilde zingen met muzikale begeleiding van Valentijn van Waalwijk of als je een instrument wilde bespelen voor publiek. Er waren een heel aantal tafels gevuld met lokale producten en creatieve maaksels zoals o.a. honing, noga, vogelhuisjes, sieraden, beschilderd servieswerk, bloemen uit de pluktuin en de ijskar uit Vierakker was aanwezig. Ook aan de kinderen was er tijdens deze zonnige middag gedacht en konden zich vermaken met een luchtkussen, een mega sjoelbak, of zich mooi laten schminken. Door het ontmoetingscentrum werd er koffie, thee of een ander drankje geschonken. langs deze weg willen wij iedereen bedanken die op wat voor manier ook heeft meegeholpen zodat we kunnen terugkijken op een zeer geslaagde middag

-De organisatie van de bakwedstrijd





Samenwerken



KIK

Op de zondag na de vakantie zit de kerk vol. Maar wat is het stil! Het zangkoor is er niet. Eén mevrouw zingt de liederen voor, maar in de kerk zingt niemand mee. Dan zegt de dominee: "Zoals u weet zijn we op zoek naar een nieuwe koordirigent. Als u iemand kent, geef het door!" Ook die woensdagavond blijft het stil. Geen koorrepetitie. Geen pauze met koffie en koekjes. De muizen gaan teleurgesteld weg. Maar Kik ziet drie mensen in de keuken zitten: de dominee, de voorzitter van het koor en een onbekende vrouw. "Wilma," begint de voorzitter, "wat fijn dat je ons als dirigente wilt komen helpen. Maar er is een probleem." Wilma knikt: "Mijn katholieke koor oefent óók op woensdagavond en wil niet verschuiven naar dinsdag!"

De voorzitter vervolgt: "En ons protestantse koor wil wel naar de dinsdag, maar dan kunnen 20 van de 35 zangers niet." "Dan kan het NIET doorgaan," zegt de dominee. Wilma glundert: "Maar als we nu eens SAMEN gaan oefenen, gewoon op woensdag?" De voorzitter kijkt verbluft: "Dat wordt een MEGA-KOOR!" De dominee kijkt zuinig. "Julie zingen toch héél andere liedjes dan wij?" Wilma glimlacht. "Ik heb het bekeken en zeker de helft is hetzelfde, dat komt wel goed!" De dominee probeert nog een bezwaar te bedenken. Maar de voorzitter zegt: "Onze bassen zullen het fijn vinden om steun te krijgen!" De muizen zijn dolblij. Stel je voor hoeveel koekkrumels er zullen liggen als zeventig mensen samen zingen en koffiedrinken!



Samen schrijven

Kun je samen een verhaal schrijven? Dit schrijfspelletje kun je met z'n tweeën doen, maar ook met veel meer, hoe meer hoe leuker! Elke deelnemer krijgt een leeg blaadje en een pen. De spel leider zegt:

1. We beginnen met **WIE**: schrijf bovenaan je blad een persoon, vouw het beschreven stukje naar voren dicht en vouw het dan naar achteren weg. Schuif het blaadje door naar je linkerbuur.
2. Schrijf nu bovenaan het blad dat voor je ligt een **WERKWOORD** (wat doet iemand?), vouw die regel ook weer weg en schuif door.
3. Schrijf nu op **WAAR** het gebeurt, vouw om, schuif door.
4. Schrijf op **WANNEER** het gebeurt, vouw om, schuif door.
5. Schrijf op **WAAROM**, dus: 'omdat ...' of 'want ...' en schuif door.

Vouw nu de blaadjes open en lees hardop om de beurt het verhaal dat is ontstaan.

TIP 1: Doe het nog een paar keer dan leer je beter samenwerken om grappige uitkomsten te krijgen.
TIP 2: Voeg meer categorieën toe, bijvoorbeeld: hoe vaak, samen met ..., met behulp van ..., ondanks ..., enzovoort!



Uit de Bijbel

'In die tijd wees de Heer tweeënzeventig leerlingen aan en stuurde hen twee aan twee voor zich uit naar alle steden en plaatsen waarheen Hijzelf van plan was te gaan.' (Uit Lucas 10:1)



Teksten: Marijet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns